



# Next Steps Handboek



# Inhoudsopgave

<b>3</b>	<b><i>INTRODUCTIE</i></b>
<b>4</b>	<b><i>KERK 1.0</i></b>
<b>9</b>	<b><i>VOLWASSENHEID 2.0</i></b>
<b>20</b>	<b><i>DIENSTBAARHEID 3.0</i></b>
<b>32</b>	<b><i>BIJLAGEN</i></b>
<b>33</b>	<i>WIE ZIJN WIJ?</i>
<b>39</b>	<i>WAT WIJ GELOVEN</i>
<b>41</b>	<i>OMGANG MET CONFLICTEN EN ERNSTIGE ZONDE IN DE KERK</i>
<b>43</b>	<i>LIDMAATSCHAPSVERBINTENIS</i>
<b>45</b>	<i>MIJN PERSOONLIJKE PROFIEL</i>
<b>47</b>	<i>NEW LIFE ERECODE</i>



## INTRODUCTIE

Next Steps is ontworpen om je te helpen groeien in je relatie met God, verbinding te vinden met de kerk en jouw unieke gaven te ontdekken. Het is een eenvoudige maar krachtige reis die je helpt om niet alleen naar de kerk te gaan, maar werkelijk deel te worden van wat God hier doet.

**De reis enkele onderdelen:**

### 1. CONNECT ZONDAG (NA DE DIENST)

In deze eerste stap leer je het hart van New Life kennen. Je ontmoet de pastors, ontdekt onze geschiedenis, missie en visie, en hoort hoe je onderdeel kunt worden van deze geestelijke familie. Deze les vindt meestal fysiek plaats in de kerk. Meer en uitgebreidere informatie over ons als kerk vind je ook in de bijlagen. Wij raden iedereen aan deze documenten **zorgvuldig door te nemen**.

### 2. STAP 1 (online) – Kerk 1.0

In deze eerste les ontdek je waarom de lokale kerk meer is dan een bijeenkomst. Je leert waarom verbonden zijn met een geestelijk huis belangrijk is en hoe de kerk een plek is van geloof, groei en familie.

### 3. STAP 2 (online)- Volwassenheid 2.0

In deze les ontdek je hoe je geestelijk kunt groeien als volgeling van Jezus. Je leert de basisgewoonten die elke christen helpen om sterker te worden in zijn of haar geloof, zoals tijd met Gods Woord, gebed, gemeenschap en een leven van toewijding.

### 3. STAP 3 (online) – Dienstbaarheid 3.0

God heeft ieder van ons unieke gaven, talenten en ervaringen gegeven. In deze stap ontdek je hoe God jou heeft ontworpen en hoe je die gaven kunt gebruiken om anderen te dienen en een verschil te maken.

Aan het einde van deze reis krijg je ook de mogelijkheid om:

- **Een persoonlijk profiel in te vullen.** Dit helpt om jouw gaven, interesses en verlangens beter te begrijpen.
- **Een persoonlijk gesprek te hebben met de leiding van de kerk.** Samen met jouw profiel nemen we de tijd om elkaar beter te leren kennen en jouw verhaal te horen.
- **Samen te kijken naar jouw volgende stap.**

We helpen je ontdekken wat God op dit moment in jouw leven doet.

- → Misschien ben je klaar om **deel te worden van de New Life familie**.
- → Of misschien moet er eerst een **specifieke stap gezet worden in je geloof**, zoals de doop, geestelijke groei of het ontdekken van je gaven.

Wat jouw volgende stap ook is:

**We lopen die graag samen met jou.**

**Welkom in de reis.**

 **KERK**

**1.0**



# Het Belang Van de Lokale Kerk

Jezus Christus stelde Zijn kerk in als het middel waardoor Zijn evangelie zichtbaar wordt in de wereld.

Iedereen die in Christus gelooft, behoort tot Zijn universele kerk: het Lichaam van Christus.

Maar Gods plan is dat dit geloof concreet wordt geleefd binnen een lokale gemeente: een familie van gelovigen die samen aanbidden, groeien en dienen.

“Laten wij onze samenkomsten niet nalaten... maar elkaar aansporen, en dat des te meer naarmate u ziet dat die dag nadert.”

**(Hebreeën 10:25)**

---

## 1 Wat betekent lidmaatschap?

Lid zijn van een lokale kerk betekent niet alleen ergens “naartoe gaan”, maar deel uitmaken van een geestelijk thuis.

Een plaats waar je:

- opgebouwd wordt
- gecorrigeerd wordt
- bemoedigd wordt
- gevormd wordt

Het is een wederzijdse toewijding: Jij geeft je hart aan een gemeenschap en die gemeenschap geeft jou zorg, leiding en liefde

---

## 2 Als je lid wordt van New Life, verklaar je:

- Ik wil leven in verbondenheid met andere gelovigen.
- Ik wil groeien als discipel van Jezus.
- Ik wil mijn gaven gebruiken om anderen te dienen.
- Ik wil onder de geestelijke bescherming staan van leiders die zorg dragen voor mijn ziel (*Hebreeën 13:17*).

---

### 3 Waarom het belangrijk is

Lidmaatschap helpt ons verantwoordelijkheid te nemen voor ons geloof, elkaar en de missie van Jezus. Het is niet bedoeld om grenzen te stellen, maar om liefde tastbaar te maken. In een wereld vol oppervlakkige verbindingen is de kerk een familie waar trouw, eenheid en zorg zichtbaar worden.

---

### 4 De lokale kerk is:

**De plaats waar je identiteit zichtbaar wordt** - Het laat zien dat je een volgeling van Christus bent. (*Efeziërs 2:19; Romeinen 12:5*)

**De voorziening van God voor jou** - Een geestelijke familie die je ondersteunt, bemoedigt en helpt te groeien (*Galaten 6:1-2; Hebrëeën 10:24-25*)

**Een plaats van bescherming** - Waar geestelijke leiders waken over je ziel. (*Handelingen 20:28; 1 Petrus 5:5*)

**Een plaats van dienen** - Waar je je gaven ontdekt en gebruikt om de genade van God te delen. (*1 Korintiërs 12:4-27*)

---

### 5 Twee vormen van lidmaatschap

Wij erkennen dat er **twee manieren zijn om tot de kerk van Jezus Christus te behoren**.

#### 1. Geestelijk (of positioneel) lidmaatschap

Iedereen die werkelijk in Jezus gelooft en deel uitmaakt van Zijn universele lichaam.

#### 2. Lokaal (of praktisch) lidmaatschap

- Gelovigen die zich bewust verbinden aan een lokale gemeente, zoals New Life, om hun geloof te leven in gemeenschap, dienstbaarheid en verantwoordelijkheid. (*Romeinen 12:10-16*)

Dit is wat wij verstaan onder lidmaatschap bij New Life:  
een praktische uitdrukking van een geestelijke waarheid:

- één lichaam
- één geloof
- één Heer

---

## 6 Onze Leden

### 1. Wat betekent het om lid te zijn?

Lid worden van New Life is niet alleen een administratieve stap, maar een geestelijke beslissing. Het betekent dat je ervoor kiest om deel te worden van deze Familie van geloof, samen met andere gelovigen te groeien en actief deel te nemen aan Gods werk.

Wanneer wij spreken over lidmaatschap, bedoelen wij geestelijk lidmaatschap van de New Life-kerken en niet lidmaatschap van de organisatie “Stichting New Life Christian Center Maranatha.”

Wij geloven dat de kerk geen gebouw is, maar een gemeenschap van mensen die Jezus volgen, elkaar dienen en Zijn liefde zichtbaar maken in de wereld.

### 2. Hoe word je lid?

In de Bijbel werd lidmaatschap zichtbaar door de doop en persoonlijke toewijding.

Op dezelfde manier zijn er in New Life drie manieren om lid te worden:

#### 1. Door waterdoop

Wie in Jezus gelooft en door New Life wordt gedoopt (*Mattheüs 28:19*), wordt ontvangen als volwaardig lid van de kerk.

#### 2. Door overkomst uit een andere kerk

Als je al lid was van een Bijbelse gemeente en gedoopt bent, kun je lid worden via een aanbevelingsbrief.

#### 3. Door geloofsgetuigenis

Als je al gedoopt bent, maar een tijd niet actief deel hebt uitgemaakt van een gemeente, kun je lid worden na een persoonlijk gesprek met de pastors of oudsten.

#### 4. In alle andere gevallen wordt het lidmaatschap vastgesteld in overleg met het leiderschap van de kerk, zodat er geloof, visie en wederzijds vertrouwen is.

### Wat wij van onze leden verwachten

Lidmaatschap is een wederzijdse toewijding: je behoort tot een geestelijk huis, en dat huis rekent op je actieve betrokkenheid.

### Van elk lid verwachten wij onder andere:

- **Aanwezigheid** – trouw deelnemen aan samenkomsten, gebedsbijeenkomsten en activiteiten.
- **Betrokkenheid** – deelnemen aan het leven van de kerk, zoals de groepen, bedieningen en vrijwilligerswerk.
- **Getuigenis** – leven als een zichtbaar voorbeeld van Jezus, in woord en daad.
- **Ondersteuning** – praktisch en financieel bijdragen door middel van tienden en offers.
- **Eenheid** – de kerk opbouwen en niet verdelen; verschillen oplossen met liefde en respect (*Mattheüs 18:15–17*).

---

### Wanneer eindigt het lidmaatschap?

Het lidmaatschap kan worden beëindigd wanneer iemand:

- zich aansluit bij een andere kerk,
- vrijwillig verzoekt het lidmaatschap te beëindigen, of
- gedurende een langere periode geen contact meer onderhoudt met de gemeente.

Daarnaast kan het leiderschap, overeenkomstig bijbelse principes, een lid tijdelijk of permanent schorsen of uitsluiten in gevallen van ernstig zondig gedrag of onbijbelse levenswandel — altijd met het doel van herstel en verzoening.

### **Waarom lid worden?**

Omdat de kerk een familie is, en niet slechts een bijeenkomst van bezoekers.

Als lid hoor je erbij, ontvang je geestelijke zorg en werk je samen met anderen aan de opbouw van Gods Koninkrijk.

Het is een stap van toewijding, maar ook van zegen (*Efeziërs 2:19*)

# **VOLWASSENHEID**

## 2.0

# Volwassenheid 2.0

## 1 Geestelijke Groei

We zijn blij dat je deze grote beslissing hebt genomen om deze les te nemen. Deze les is de derde les van het New Life 4 groeitraject.

Het doel van deze les is:

*“dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil.”*

**Kolossenzen 4:12B (NBV)**

*“Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, (...)Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.”* **Efeziërs 4:14-15 (NBV)**

Velen van ons dragen oude gewoontes met ons mee die niet meer passen binnen de kaders van de christelijke wandel. In plaats daarvan moeten wij nieuwe gewoontes aanleren. De manier om dit te doen is simpel, echter vergt het wel inspanning:

*“(...)nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.”* **Efeziërs 4:14-15 (NBV)**

Gedurende deze les zullen wij focussen op vier basis gewoontes die christenen nodig hebben om te groeien tot geestelijke volwassenheid. Deze gewoontes zijn:

1. **Tijd met het Woord**
2. **Tijd in gebed**
3. **Geven**
4. **Gemeenschap**

## 2 Tijd met het Woord

*“Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.”* **2 Timotheüs 3:16-17 (NBV)**

*“En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’”* **Johannes 8:31-32 (NBV)**

Zoals deze Bijbelteksten ons laten zien is het belangrijk om tijd door te nemen met Gods woord. Gods woord openbaart aan ons wie God is en wat Hij heeft gedaan. Daarom is het belangrijk om goed te

begrijpen wat Hij tot ons zegt. Hieronder zijn er enkele praktische tips en houdingen vanuit de Bijbel zelf, die ons helpen om de volheid van Gods woord te begrijpen.

“Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.” **Romeinen 10:17 (NBG51)**

## Hoor het Woord van God

Enkele manieren om het horen van Gods woord te vergemakkelijken:

### 2.1.1 Wees klaar en verlangend ernaar Om God te horen.

*‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.’* **Lukas 8:8 (NBV)**

“Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond.” **Psalmen 119:103 (NBV)**

### 2.1.2 Werk aan de houdingen die jou belemmeren om naar God te luisteren.

“Let dus goed op hoe jullie luisteren...” **Lukas 8:18A (NBV)**

- Een gesloten manier van denken: Is angst, trots of bitterheid mij aan het storen om naar God te luisteren?
- Een oppervlakkige manier van denken: Ben ik serieus over het feit dat ik God wil horen spreken?
- Een te vol verstand: Ben ik te bezig en bezorgd om andere dingen, om te kunnen concentreren op wat God wilt zeggen?

### 2.1.3 Belijd zondes in jouw leven.

*“leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant...”* **Jakobus 1:21 (NBV)**

### 2.1.4 Neem notities over hetgeen je hoort.

*“Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven.”* **Hebreëen 2:1 (NBV)**

### 2.1.5 Breng wat je hoort in praktijk.

*“Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.”* **Jakobus 1:22 (NBV)**

*“...niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.”* **Jakobus 1:25b (NBV)**

## Lees het Woord dagelijks

*“Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt...”* **Openbaringen 1:3 (NBV)**

*“Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.”* **Jozua 1:8 (NBV)**

## Bestudeer het Woord

*“De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.” Handelingen 17:11 (NBV)*

- a) Het verschil tussen lezen en bestuderen is dat je bij het bestuderen notities neemt.
- b) Een effectieve bestudering van de Bijbel komt door het stellen van de juiste vragen.

- Wie? – Auteur? Ontvangers? Hoofdpersonen? Spreekt? De luisteraar?
- Wat? – Sfeer? Algemene onderwerp? CONTEXT? Sleutelwoorden?
- Wanneer? (Vooral bij vertellingen) – geschreven? Bij welke gebeurtenis? Profetie vervuld?
- Waar? – geschreven? Leefden de ontvangers? Kun je dit onderwerp nog meer vinden in de Bijbel?
- Waarom? – geschreven? Gezegd? Zoveel aandacht? Weinig aandacht?
- Hoe? – Hoeveel? Hoelang? Hoe vaak? Hoe wordt het gezegd/gedaan?

## Het Woord memoriseren

*“Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel. Bind ze aan uw vingers, schrijf ze op de tafel van uw hart.” Spreuken 7:2-3 (NBG51)*

### Waarom memoriseren?

#### 1. Het helpt mij om verleidingen te weerstaan.

*“Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen.” Psalmen 119:11 (NBV)*

#### 2. Het helpt mij om wijze Bijbelse beslissingen te nemen.

*“Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.” Psalmen 119:105 (NBV)*

#### 3. Het geeft mij kracht en troost wanneer ik tegenslagen heb.

*“Denk aan het woord, tot uw dienaar gesproken, waarmee u mij hoop hebt gegeven. Dit is de troost in mijn ellende: dat uw belofte mij doet leven.” Psalmen 119:105 (NBV)*

*“Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o HEER, God van de hemelse machten.” Jeremia 15:16 (NBV)*

#### 4. Het helpt mij om het te delen met zij die niet geloven.

*“...Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.” 1 Petrus 3:15 (NBV)*

## Het woord mediteren

*“Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.” Psalmen 1:1-2 (NBV)*

Mediteren is gefocust denken over een Bijbelvers, om zo te ontdekken hoe ik dat kan toepassen op mijn leven.

*“Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugzaam is en lof verdient.” Filippenzen 4:8 (NBV)*

### **Waarom het Woord Mediteren?**

#### **1. Het is de sleutel om net als Christus te worden.**

*“Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.” Spreuken 4:23 (NBG 51)*

*“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken,...” Romeinen 12:2a (NBG51)*

*“Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.” 1 Korinthiërs 3:18 (NBV)*

#### **2. Het is de sleutel tot beantwoording van gebeden.**

*“Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.” Johannes 15:7 (NBV)*

#### **3. Het is de sleutel tot voorspoedig leven.**

*“Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.” Jozua 1:8 (NBV)*

### **Hoe te mediteren?**

Terwijl we mediteren, is het van belang om onszelf enkele vragen te stellen uit de tekst met betrekking tot ons leven.

- Zijn er Zondes te belijden?
- Zijn er Beloftes aan te nemen?
- Zijn er Handelingen te veranderen?
- Zijn er Geboden om aan te houden?
- Zijn er Voorbeelden te volgen?
- Zijn er Gebeden te bidden?
- Zijn er Fouten te vermijden?
- Zijn er Waarheden te geloven?
- Zijn er Dingen om God voor te danken?

### **Het Woord toepassen**

*“Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.” Jakobus 1:22 (NBV)*

*“Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.” Matteüs 5:19 (HSV)*

Het toepassen van het Woord doen we door middel van drie vragen:

1. Interpretatie: Wat betekende het voor de oorspronkelijke hoorders?
2. Implicatie: Wat is het eeuwig onderliggend principe?
3. Verpersoonlijking: Waar of hoe kan ik dit principe toepassen in mijn leven?

*“Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.” Johannes 13:17 (NBV)*

### 3 Tijd in gebed

*“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.” 1 Thessalonicenzen 5:16-18 (NBV)*

De enige manier waarop wij gezonde christenen kunnen zijn is door middel van dagelijkse communicatie met God. We bidden dagelijks want we willen graag:

#### Tijd met God doorbrengen

*“En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.” Matteüs 6:5-6 (NBV)*

#### Richting van God ontvangen.

*“Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.” Psalmen 25:4-5 (NBV)*

#### Van God Genieten

*“Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.” Psalmen 37:4 (HSV)*

#### Meer zoals Christus zijn.

*“telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.” Filippenzen 1:4-6 (NBV)*

#### Hoe begin ik dagelijks met bidden

*“Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.” Romeinen 12:12 (NBV)*

Het is belangrijk om van het gebed een dagelijkse gewoonte te maken. Hieronder volgen enkele praktische tips die jou kunnen helpen om er een gewoonte van te maken.

1. Benader het gebed met een juiste houding (**Matteüs 6:5-8**)

### 3.1.1 • Wees Oprecht

*“En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.”* **Matteüs 5:5 (NBV)**

- Probeer geen indruk te maken op God
- Probeer geen indruk te maken op Mensen

### 3.1.2 Wees rustig

*“Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.”* **Matteüs 5:6 (NBV)**

### 3.1.3 Wees duidelijk

*“Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.”* **Matteüs 5:7 (NBV)**

**Gebruik het model dat Jezus ons gaf.**

*“Bid daarom als volgt...”*

#### **Matteüs 6:9-15**

**1.** Lof: Ik begin met het uiten van liefde naar God.

*“Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden...”*

Er zijn twee soorten lof:

- Aanbidding: God Prijzen voor WIE hij is
- Dankzegging: God Loven voor WAT hij gedaan heeft.

**2.** Doel: Ik wijd mezelf toe om Gods wil te doen

*“laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.”*

**BID VOOR GODS WIL IN:**

- Jouw familie
- Jouw stad
- Jouw kerk
- Jouw toekomst
- Jouw bediening
- Jouw werk
- Jouw land
- De wereld

**3.** Voorziening: Ik vraag God om mijn dagelijkse noden te voorzien.

*“Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben...”*

*“Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.”*

#### **Filippenzen 4:19 NBV**

**4.** Vergeving: Ik vraag God om mijn zondes te vergeven

*“Vergeef ons onze schulden...”*

**5.** Mensen: Ik bid voor anderen

*“zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was...”*

“Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken.” **1 Timoteüs 2:1 (NBV)**

6. Bescherming: Ik vraag voor geestelijke bescherming

*“En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.”*

Gelovigen hebben elke dag een geestelijke strijd. De duivel wil jou verslaan door middel van verleidingen en angsten. Door te bidden voor bescherming heb je het vertrouwen om elke dag te overwinnen.

*“...want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.”* **1 Johannes 4:4 (NBV)**

---

## 4 Geven

*“Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzijleggen om op te sparen wat in zijn vermogen is...”* **1 Korinthiërs 16:2a (HSV)**

*“Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof, en in woord, en in kennis, en met alle inzet, en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig.”* **2 Korinthiërs 8:7 (HSV)**

Het geven is altijd iets geweest dat God verwachtte van zijn kinderen. Een gesloten manier van leven, wanneer het om geld gaat, is nooit Gods doel geweest voor ons. Hij wil dat wij leven in overvloedige vrijheid.

**Waarom wil God dat ik geef**

### 4.1.1 De handeling van geven, doet mij lijken op God.

*“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven...”* **Johannes 3:16a (NBV)**

### 4.1.2 Het geven toont waar mijn hart is

*“Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.”* **Mattheüs 6:21 (NBV)**

### 4.1.3 Geven is een tegengif voor materialisme

*“Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.”* **1 Timoteüs 6:17-19 (NBV)**

### 4.1.4 Geven versterkt mijn geloof

*“Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht(...)Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.”* **Spreuken 3:5,9 (NBV)**

*“Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.”* **Lukas 6:38 (NBV)**

#### 4.1.5 Geven is een eeuwige investering

*“En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.” 1 Timoteüs 6:18-19 (NBV)*

#### 4.1.6 Het Geven zegent mij terug.

*“Wie gunnend is, die wordt gezegend,” Spreuken 22:9 (HSV)*

*“Een gulle gever zal gedijen,[voorspoeden]...” Spreuken 11:25a (NBV)*

*“Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt.” Psalmen 112:5 (NBV)*

#### 4.1.7 Het geven brengt blijdschap

*“...Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.” Handelingen 20:35 (NBV)*

#### 4.1.8 Geven herinnert mij dat alles wat ik heb door God is gegeven.

*“En dan zou u bij uzelf denken: Al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven!?! Nee, u moet beseffen dat het de HEER, uw God, is die u in staat stelt om die welvaart te verwerven”*

**Deuteronomium 8:17-18a (NBV)**

#### 4.1.9 Geven, geeft God de kans zichzelf te tonen

*“Stel mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.” Maleachi 3:10 (NBV)*

#### Hoeveel moet ik geven?

Hoeveel jij moet geven is volledig tussen jou en God. We zien echter in de bijbel het concept van een tiende naar voren komen. Tiende betekent simpelweg een 10de deel oftewel 10% van je inkomsten.

Dit was een praktijk, dat we in het Oude Testament naar voren zien komen en die Jezus ook bespreekt in het Nieuwe Testament.

Hedendaags gebruiken velen dit als een principe voor hun maandelijkse giften en als fundament om verder op te bouwen.

*“Van de opbrengst van het land, zowel de gewassen op de akkers als de vruchten aan de bomen, is een tiende als heilige gave voor de HEER bestemd.” Leviticus 27:30 (NBV)*

*“Wee Jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten.” Matteüs 23:23 (NBV)*

*“Ieder moet geven naar de mate waarin de HEER, uw God, hem heeft gezegend.” Deuteronomium 16:17 (NBV)*

#### Hoe moet ik geven?

- Geef welwillend

*“want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand welgevallig overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet heeft.” 2 Korinthiërs 8:12 (HSV)*

*Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, 2 Korinthiërs 9:7a (NBV)*

- Geef met blijdschap

*“...God heeft lief wie blijmoedig geeft.” 2 Korinthiërs 9:7b*

- Geef opofferend

*“Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen. 4 Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte” 2 Korinthiërs 8:3-4a (NBV)*

*“‘Nee,’ antwoordde de koning, ‘ik wil ervoor betalen. Ik ga niet de HEER, mijn God, een brandoffer brengen dat me niets heeft gekost.’” 2 Samuël 24:24 (NBV)*

- Geef verwachtend

*“Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.” 2 Korinthiërs 9:6 (NBV)*

---

## 5 Gemeenschap

*“Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn..” Hebreëën 10:25a (NBG51)*

Wanneer je deel uitmaakt van het lichaam van Christus, ben je niet slechts een individu in een menigte. Je maakt nu deel uit van een grote familie. Binnen deze familie is gemeenschap zeer belangrijk.

### Waarom is gemeenschap belangrijk?

#### 5.1.1 Ik behoor in Gods familie samen met andere gelovigen.

*“Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.” Galaten 6:10 (NBV)*

*“Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods,” Efeziërs 2:19 (NBG51)*

*“zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen” Romeinen 12:5 (NBV)*

#### 5.1.2 Ik heb bemoediging nodig om geestelijk te kunnen groeien.

*“Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen,” Hebreëën 10:24 (NBV)*

*“Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt(...)En*

*iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken...*” **Prediker 4:9-10,12a (NBV)**

### **5.1.3 Ik moet rekenschap afleggen, wil ik Geestelijk groeien.**

*“Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.”* **Spreuken 27:17 (NBV)**

*“maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd.”* **Hebreeëën 3:13 (NBV)**

*“Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.”* **Galaten 6:1-2 (NBV)**

### **5.1.4 Jezus Christus is aanwezig wanneer wij samen in gemeenschap zijn.**

*“Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.”* **Matteüs 18:20 (NBV)**

### **5.1.5 Er is kracht wanneer wij samen bidden.**

*“Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.”* **Matteüs 18:19 (NBV)**

### **5.1.6 Gemeenschap is een getuigenis voor de wereld.**

*“Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.”* **Johannes 17:21 (NBV)**

### **5.1.7 Ik heb een plicht ten opzichte van andere Christenen.**

*“zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen(...) Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.”* **1 Korinthiërs 12:25,27 (NBV)**

### **5.1.8 Ik behoor mijn naaste te dienen met mijn geestelijke gaven**

*“Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.”* **1 Petrus 4:10 (NBV)**

---

## **6 VOLGENDE STAPPEN**

Volg de les DIENSTBAARHEID 2.0.

Bid en vraag God om je te helpen met de gewoontes die we besproken hebben in deze les.

# **DIENSTBAARHEID**

## **3.0**

# DIENSTBAARHEID 4.0

## 1 Geroepen om te dienen

**Mattheüs 20:25** *En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten macht over hen uitoefenen. 26. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn;*

**1 Korinthe 15:58** *Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.*

Deze les is gemaakt om ons te activeren in onze dienstbaarheid tot onze naaste. We zullen vooral de vragen met betrekking tot christelijke dienstbaarheid behandelen.

### Waarom dienen?

Er zijn verschillende manieren om God te dienen, maar het is dezelfde Heer die wij dienen. De Heilige Geest gebruikt eenieder van ons om de gehele kerk op te bouwen. Wij allen samen vormen het lichaam van Christus en eenieder is hierbij van belang.

### Prioriteit van dienstbaarheid

Waarom moet ik überhaupt geïnteresseerd zijn in dienstbaarheid? Hier volgen tien redenen:

#### 1.1.1 Ik ben gemaakt om te dienen.

*“Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Efeziërs 2:10 (NBG 51)*

#### 1.1.2 Ik ben gered om te dienen.

*Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, 2 Timotheüs 1:9 (NBV)*

#### 1.1.3 Ik ben geroepen om te dienen.

*Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, Efeziërs 4:1 (HSV)*

*“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.” 1 Petrus 2:9-10 (NBV)*

*“en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap” 1 Petrus 2:5 (NBV)*

#### **1.1.4 Ik heb gaven ontvangen om te dienen.**

*Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 1 Petrus 4:10 (NBV)*

#### **1.1.5 Ik heb autoriteit ontvangen voor dienstbaarheid.**

*“Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlinge.’, Matteüs 28:18-19 (NBV)*

*“Wij zijn gezanten van Christus.” 2 Korinthiërs 5:20a (NBV)*

#### **1.1.6 Ik ben gezonden om te dienen.**

*Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ Matteüs 20:26-28 (NBV)*

*“En zeg tegen Archippus: ‘Let erop dat u de taak die u van de Heer hebt ontvangen, ook vervult.’” Kolossenzen 4:17 (NBV)*

#### **1.1.7 Ik word toegerust om te dienen.**

*“En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd,” Efeziërs 4:11-12 (NBV)*

#### **1.1.8 Het Lichaam van Christus heeft mijn dienstbaarheid nodig.**

*Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 1 Korinthiers 12:27 (NBV)*

*“Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. 37 Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38 Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’” Matteüs 9:36-38 (NBV)*

#### **1.1.9 Ik ben verantwoordelijk voor mijn dienstbaarheid.**

*“Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden.” Romeinen 14:12 (NBV)*

#### **1.1.10 Ik zal beloond worden voor mijn dienstbaarheid.**

*“Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus!” Kolossenzen 3:23-24 (NBV)*

*“Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” Matteüs 25:23 (NBV)*

#### **Wie kan ik dienen?**

- God

*“Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer...” Handelingen 13:2a NBV*

- **De gemeente**

*“Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen.” Hebrëeën 6:10 (NBV)*

- **De ongelovigen**

*“Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden?...” Matteüs 5:13 (NBV)*

### **Waar kan ik dienen?**

**Galaten 6:10** *Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goedgevoelen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.*

God wil Zijn Koninkrijk uitbreiden over de gehele aarde. Hiervoor heeft Hij een kerk gesticht, die geroepen is om te dienen als één Lichaam. Eenieder van ons is geroepen om deel te nemen aan dit project in onze lokale kerk. New Life is een lokale kerk waar je dienstbaar kan zijn. Het is hierbij van belang dat we niet alleen kijken naar wat er past bij mijn talenten maar ook waar er specifieke noden zijn.

*“Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.” Romeinen 12:4-5*

### **Hoe kan ik dienen?**

We hebben enkele gereedschappen voorbereid en toegevoegd om jou te helpen om jouw talenten en gaven te ontdekken, die je kunt gebruiken om te dienen.

#### **1.1.11 Hoe mijn gave te ontdekken?**

##### **1.1.12 Door Bijbelstudie en gebed**

Maak je eigen wat de Bijbel leert over de genade en de specifieke geestesgaven, hun kenmerken en functies.

##### **1.1.13 Door dienstbaar te zijn in de gemeente**

Als God je een specifieke geestesgaven heeft gegeven, zal het alleen zichtbaar worden als je anderen dient en de gemeente opbouwt. Een christen die zich niet dienstbaar opstelt, kan er niet achter komen of God hem een specifieke geestesgaven gegeven heeft of niet.

Vraag jezelf af:

- “Wat vinden andere christenen van mijn inspanningen?”
- “Voor wat voor werk vragen anderen me vaak?”
- “Waarvan vinden zij dat ik er goed in ben?”
- “Van welke dingen die ik gedaan heb, zeiden ze dat ze erdoor geholpen werden?”

Vraag jezelf vervolgens af:

- “Wat vind ik zelf van mijn werk?”

- “Waar geniet ik van?”
- “Welke dingen doe ik goed?”
- “Welke dingen doe ik die anderen opbouwen?”

## 2 De Gaven

De Bijbel geeft geen exacte opsomming van iedere groep van geestelijke gaven. Soms lijkt het alsof de diverse groepen door elkaar lopen. Dit houdt kennelijk in dat alle geestelijke gaven nauw met elkaar verbonden zijn. Dit hoeft ons niet in verwarring te brengen, aangezien alle gaven van God komen en hetzelfde doel beogen — de opbouw van de gemeente, tot eer van God.

Hieronder volgt een korte uitleg over 21 verschillende gaven. De bedoeling is dat je het thuis rustig doorneemt en analyseert. Vervolgens kies je 3 gaven die er bovenuit springen voor jou. Het gaat dan om gaven die je voelt dat God jou heeft gegeven of die jou heel erg aanspreken. Noteer dit vervolgens in je persoonlijke profiel in de bijlage.

### **Dienen**

De gave van dienen is de goddelijke kracht of het vermogen om kleine of grote taken uit te voeren in het werken voor het algemene welzijn van het lichaam van Christus.

Handelingen 6:1-7; Romeinen 12:7; Galaten 6:10; 1 Timoteüs 1:16-18; Titus 3:14

### **Helpen**

De gave van hulp is de goddelijke kracht of het vermogen om in een ondersteunende rol te werken voor het vervullen van taken in de christelijke bediening.

Marcus 15:40-41; Handelingen 9:36; Romeinen 16:1-2; 1 Korintiërs 12:28

### **Een woord van wijsheid**

De meest simpele onder ons kan de gave van het woord van wijsheid bezitten, uitoefenen en bezitten. Jong en oud. Het is het door God gegeven vermogen om van God een openbaring te ontvangen over wat te doen met een situatie, wat voor situatie maar ook. Het is een Openbaring van advies. Gods wijsheid die gecommuniceerd wordt met een doel.

### **Een woord van kennis**

Het is geen geheime menselijke kennis. Het is NIET een verhoogd vermogen om begrip te verwerven. Oftewel het heeft niks te maken met hoe hoog je IQ is. Het is het door God gegeven vermogen om van God feiten te ontvangen met betrekking tot iets, wat dan ook, waarover het voor de ontvanger menselijk onmogelijk was om te ontvangen.

### **Een aanmoediging of aansporing**

(Romeinen 12:8 HSV) (‘troosten’ in NBV, ‘vermanen’ in NBG) is de speciale bekwaamheid om christenen te stimuleren om te doen of toe te passen wat de Bijbel zegt door middel van een publieke toespraak of een persoonlijk gesprek. Mensen met deze gave adviseren en begeleiden christenen op het gebied van persoonlijke groei en dienstbetoon. Ze laten zien hoe de lessen die de Bijbel leert, toegepast moeten worden in je dagelijkse leven en je ontwikkeling.

### **Geven of bijdragen in noden**

‘Geven’ (Romeinen 12:8) is het verlangen en de speciale bekwaamheid om je bezittingen te gebruiken voor het hoogste goed van de mens en tot meerdere glorie van God. Mensen met deze gave richten zich in hun werk op het verkrijgen van bezit. Vervolgens geven ze hun bezit weg aan andere christenen (de gemeente, een christelijke organisatie, een bepaalde zending, enz.) om Gods Koninkrijk uit te breiden en op te bouwen.

### **Barmhartigheid bewijzen**

‘Barmhartigheid bewijzen’ (Romeinen 12:8) is het verlangen en de speciale bekwaamheid om je in te leven in de noden van anderen en hen te troosten en te helpen. Mensen met deze gave zijn vaak goede waarnemers en luisteraars. Ze vormen zich snel een beeld van de situatie, gedachten en gevoelens van mensen met moeilijkheden. Zij kunnen goed met hen meevoelen. Mattheüs 9:35-36; Marcus 9:41; 1 Thessalonicenzen 5:14

### **Geloof**

‘Geloof’ (1 Korintiërs 12:9) is de speciale bekwaamheid om een bijzondere bediening te verrichten. Mensen met deze gave vertrouwen op God wanneer hij hen roept om moeilijke dingen te doen (bv. leven in een vreemd land, volharden onder vervolging) of om grote dingen of wonderen voor God te doen. Het gaat hier om een speciaal geloof waarbij ons geloof aangevuld wordt tot wat nodig is voor een wonder. Het leidt ons om het wonder te ontvangen. Dit uit zich meestal in een inspiratie op het moment. Dit is niet gepland. Het is een bijzonder vertrouwen dat in een bepaalde situatie ineens bij iemand opkomt. In zo’n situatie van nood of uitdaging geeft de gave van geloof een buitengewone zekerheid dat God iets gaat doen door woord of daad.

### **Gaven van genezing**

‘Gaven van genezing’ (1 Korintiërs 12:9,30) zijn speciale bekwaamheden om de gezondheid van mensen te herstellen. God gebruikt mensen met deze gave als instrument om op natuurlijke of bovennatuurlijke wijze te genezen. Alle genezing, ongeacht op welke manier, komt van God.

### **Werking van krachten of wonderen**

‘Werkingen van krachten’ of ‘wonderen’ (1 Korintiërs 12:10,28-29) zijn verlangens en speciale bekwaamheden om bovennatuurlijke daden (2 Korintiërs 11:23-28) of ongewone tekenen of wonderen te verrichten. Het doel van wonderen is vooral om geloof in Jezus Christus te versterken (Johannes 20:30-31), maar ook om te wijzen op de realiteit van God en geloof op te wekken.

### **Het onderscheiden van geesten**

‘Onderscheiding van geesten’ (1 Korintiërs 12:10 HSV) is het verlangen, de speciale bekwaamheid en roeping om verschillende soorten geesten te onderscheiden. Het is het door God gegeven vermogen om de aanwezigheid te detecteren en de identiteit van geesten vast te stellen. Het is een bovennatuurlijke gave die ons de bron of aard van een geest laat zien. Het kan ons laten zien of iets vanuit Gods Geest is of vanuit een andere geest (demonen)

### **Allerlei tongen (talen)**

Het ‘spreken in tongen’ is een bijzondere bekwaamheid om te spreken in een andere bestaande taal (Handelingen 2:5-11) of in een onbegrijpelijke klanktaal (1 Korintiërs 12:10,28-30; 13:1,8-11) (Lees 14:1-33).

### **Vertolking van tongen (talen)**

‘Vertolken van tongen’ (1 Korintiërs 12:10,30; 14:27-28) is de bijzondere bekwaamheid om bovengenoemde talen (van mensen) of klanktalen (van engelen) te verstaan en te vertalen, om zo de gemeente op te bouwen.

### **Gave van profetie**

De gave van profetie is het door God gegeven vermogen om in uw eigen taal een boodschap rechtstreeks vanuit het hart van God te geven, voor opbouw, aanmaning en troost. Het is een boodschap recht uit het hart van God in begrijpelijke taal. Dit geschenk werkt d.m.v inspiratie.

### **Evangelisatie**

De gave van evangelisatie is de goddelijke kracht of het vermogen om niet-christenen te helpen, de nodige stappen te nemen om volgelingen van Christus te worden.

Handelingen 8:5-6, 8:26-40, 14:21, 21:8; Efeziërs 4:11-14

### **Bemoediging**

De gave van bemoediging is de goddelijke kracht of het vermogen om anderen aan te moedigen door middel van het geschreven of gesproken woord gebaseerd op Bijbelse waarheid. Handelingen 14:22; Romeinen 12:8; 1 Timoteüs 4:13; Hebreeënen 10:24-25

### **Gastvrijheid**

De gave van gastvrijheid is de goddelijke kracht of het vermogen om warme, gastvrije omgevingen te creëren voor anderen in plaatsen zoals uw huis, kantoor of kerk. Handelingen 16:14-15; Romeinen 12:13, 16:23; Hebreeënen 13:1-2; 1 Petrus 4:9

### **Leiderschap**

De gave van leiderschap is de goddelijke kracht of het vermogen om mensen op hun niveau te beïnvloeden, terwijl ze worden geleid en gefocust op het grote geheel, de visie of een idee. Romeinen 12:8; 1 Timoteüs 3:1-13, 5:17; Hebreeënen 13:17

### **Onderwijzen**

De gave van onderwijs is de goddelijke kracht of het vermogen om de Schrift te bestuderen en ervan te leren en om vervolgens begrip en groei aan andere christenen te brengen.

Handelingen 18:24-28, 20:20-21; 1 Korintiërs 12:28; Efeziërs 4:11-14

De 3 gave(n) die er boven uitspringt/uitspringen:

- 
- 
- 

Noteer de gaven in je persoonlijke profiel In de bijlage

### 3 Talenten

We hebben zojuist gekeken naar genadegaven voor het dienen. Daarnaast zijn er ook natuurlijke talenten die God ons heeft gegeven. Hieronder volgt een lijst van natuurlijke talenten en eigenschappen die we kunnen hebben. Neem het thuis rustig door en kies er drie waar van jij denkt dat God jou mee gezegend heeft.

**Ontwerpen en Ontwikkelen** – Ik hou ervan om iets te maken uit het niets. Ik vind het leuk om iets te beginnen.

**Pionieren**- Ik hou ervan om nieuwe concepten uit te proberen en te testen. Ik ben niet bang om te falen.

**Organiseren** – Ik hou ervan om orde te brengen in chaos. Ik hou ervan om iets te organiseren dat al begonnen is.

**Bewaken** – Ik hou ervan om dingen te bewaken die al georganiseerd zijn.

**Dienen of helpen** – ik hou ervan om anderen bij te staan in hun verantwoordelijkheden. Ik hou ervan om anderen succesvol te zien.

**Verkrijgen en bezitten** – ik hou ervan om te shoppen, verzamelen of dingen te verkrijgen. Ik hou ervan om de hoogste kwaliteit te krijgen voor de beste prijs.

**Overtreffen** – Ik hou ervan om de beste te zijn en om mijn team de beste te maken. Ik hou ervan om de hoogste standaard te behalen.

**Beïnvloeden** – Ik hou ervan om anderen over te halen naar mijn manier van denken. Ik vind het leuk om de houding en gedrag van anderen te vormen.

**Optreden**- Ik hou ervan om op een podium te staan. Ik vind het leuk om op te treden.

**Verbeteren** – Ik hou ervan om dingen beter te maken. Ik hou ervan om iets te nemen dat anderen zijn begonnen en het te verbeteren.

**Repareren**- ik hou ervan om iets te repareren wat gebroken is.

**Leiden**- Ik hou ervan om de weg te leiden, te overzien en om toezicht te houden. Ik hou ervan om te beslissen hoe dingen gedaan zullen worden

**Volharden** – Ik hou ervan om de dingen volledig af te maken. Ik ga door totdat het klaar is.

**Regels volgen** – Ik hou ervan om te werken met procedures en beleid. Ik hou ervan om de verwachtingen te voldoen van een organisatie of een baas.

**Zegevieren** – Ik hou ervan om te vechten voor wat juist is en het slechte tegen te gaan. Ik hou ervan om over onrechtvaardigheid te zegevieren.

**Amuseren**: optreden, acteren, dansen, spreken

**Aanwerven**: mensen motiveren om actief mee te doen.

**Interviewen**: ontdekken hoe anderen werkelijk in elkaar zitten

**Onderzoeken:** lezen, informatie verzamelen en data verzamelen.

**Artistiek:** conceptualiseren, verbeelden, tekenen, verven, fotograferen

**Graphics:** lay out maken, designen, visuele weergaves of banners maken. Muzikaal: zingen, instrument bespelen, lied schrijven, produceren  
**Evalueren:** data correct evalueren en de juiste conclusies trekken

**Plannen:** strategieën bedenken ontwerpen en een programma of evenement organiseren

**Managen:** toezicht houden op mensen die bezig zijn met een taak of een evenement en de details coördineren.

**Counselen:** luisteren, bemoedigen en leiden met gevoeligheid.

**Onderwijzen:** uitleggen, trainen, laten zien  
**Schrijven:** artikelen, brieven, boeken schrijven  
**Editoren:** proeflezen, corrigeren, herschrijven

**Promoten:** Evenementen promoten en reclames maken

**Repareren:** herstellen, fixen, onderhouden

**Voeden:** maaltijden maken voor grote of kleine groepen

**Onthouden:** onthouden van namen en gezichten

**Technisch:** omgaan met gereedschappen, machines, techniek  
**Vindingrijk:** middelen en materialen zoeken en vinden die niet duur zijn. **Tellen:** werken met nummers, data of geld

**Classificeren:** documenten, boeken, data records en materialen systematiseren om makkelijk weer terug te vinden

**Public Relations:** Omgaan met klachten of niet blije klanten met zorg en netheid

**Welkom:** warmte uitstralen, anderen comfortabel laten voelen

**Versieren:** een speciale evenement mooi maken.

---

## 4 Je persoonlijkheid

Eenieder van ons functioneert het beste binnen de kaders van onze persoonlijkheid. Wanneer je als persoon iets probeert te doen dat niet natuurlijk is voor jou als persoon dan...

1. Voel je je oncomfortabel
2. Verbruik je meer tijd en energie
3. Word je niet benut tot je volle potentie.

Hoewel er natuurlijk een heleboel geweldige en gedetailleerde persoonlijkheidstesten zijn, vinden wij het belangrijk om voor jouw profiel alleen te kijken naar 4 aspecten van jouw unieke persoonlijkheid:

1. Hoe ga ik om met anderen
2. Hoe neem ik beslissingen

### 3. Hoe ben ik in mijn relaties

### 4. Hoe gebruik ik mijn tijd

#### 1. Wanneer ik samen ben met anderen dan ben ik:

(Natuurlijk zijn er tijden waarbij je heen en weer gaat tussen Uitbundig en Terughoudend, maar meestal heb je een voorkeur voor waar jij je het meest comfortabel in voelt)

#### a) Uitbundig: algemene beschrijvingen

- sociaal en vol energie met anderen
- eenzaam wanneer er geen mensen zijn
- houden van feesten—meestal de laatste om te vertrekken
- verbind gemakkelijk met vreemden
- heeft een heleboel relaties

#### b) Terughoudend: algemene beschrijvingen

- uitgeput door anderen
- geen probleem met alleen zijn
- houdt van eenzame activiteiten: lezen, weinig mensen
- vol energie wanneer ze alleen zijn
- vindt het leuk met anderen maar voelt zich uitgeput daarna
- een beperkte aantal relaties

#### 2. Mijn beslissingen neem ik op basis van

#### a) feiten: algemene beschrijvingen:

- houdt van feiten, vertrouwt erop
- een realistisch persoon
- waardeert ervaringen uit het verleden
- kijkt naar de details
- wilt wat echt is. “wat zijn de feiten?”
- praktisch

#### b) gevoelens: algemene beschrijvingen

- scant even en mist details want hoofd is in de wolken
- toekomstige denker
- verleden boeit niet, wilt weten wat vooruit ligt
- vooruit denken, anticipeert de toekomst

- grote inbeeldingsvermogen
- houdt van speculeren en gaat op het gevoel af
- kijkt niet veel naar het praktische

3. In mijn relaties ben ik wat meer

a) Afhankelijk: algemene beschrijvingen

- heeft mensen nodig
- heeft hoge verwachtingen van anderen
- vertrouwt erop dat anderen er zullen zijn in moeilijke tijden
- anderen nodig om mezelf te bekrachtigen
- moet gevoelens uitpraten
- extern

b) onafhankelijk: algemene beschrijvingen

- heeft anderen niet nodig
- lage verwachtingen van anderen
- berust op zelf om door moeilijke tijden te gaan
- bekrachtigt zichzelf
- werk de gevoelens zelf uit
- intern

4. Betreffende mijn tijd ben ik meer

a) vastbesloten: algemene beschrijvingen

- vast
- georganiseerd
- vooruit plannend
- maakt af
- deadlines

b) Spontaan: algemene beschrijvingen

- flexibel
- past aan onderweg
- open einde
- welke deadline?
- genoeg tijd... waarom haasten?

Noteer je bevindingen in je persoonlijke profiel in de bijlage

---

## 5 Mijn ervaringen

*“En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.” Romeinen 8:28 (NBV)*

“U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid.” **Filippenzen 1:12 (NBV)**

Noteer de volgende ervaringen in jouw persoonlijke profiel in de bijlage

- Geestelijke ervaringen

Hoe heb je Jezus leren kennen, belangrijke beslissingen die je hebt genomen, tijd met God?

- Ervaringen in de bediening

Hoe ben je in het verleden dienstbaar geweest?

---

## 6 Volgende stappen

Gefeliciteerd met het afronden van Dienstbaarheid 4.0, mijn bediening ontdekken! We hopen dat de investering van je tijd zal zorgen voor resultaten in je Christelijke leven. We willen jou aanmoedigen, terwijl deze les nog vers is, om door te gaan met de volgende stappen.

### **Jouw persoonlijk profiel afmaken**

Neem thuis gerust je tijd om je persoonlijke profiel af te maken. Dit zal zowel jou als ons helpen om te kijken waar je het beste in past. Neem ook de tijd om de New Life erecode en Lidmaatschapsverbintenis door te nemen in de bijlage

### **Op zoek naar de volgende stap**

Samen met je leraar en/of leiding van de kerk zal je een oriëntatie sessie hebben waar we samen kunnen uitzoeken wat de beste volgende stap is voor jou. Denk bijvoorbeeld aan een beslissing voor Jezus, dopen of dienen. Voor het dienen vragen we eenieder om in te stemmen met de New Life erecode op bladzijde 47

# **BIJLAGEN**

# Wie Zijn Wij?

---

## 1 Het verhaal van New Life

De gemeente New Life is begonnen te functioneren in de maand juli van het jaar 2001. Net aangekomen in Nederland, begint Pastor Marcondes Borges samen met zijn vrouw Ana Borges en hun 5 kinderen met diensten bij hen thuis. Zij volgen de visie die ze hebben ontvangen van de Heer.

Vanaf dat moment begon de gemeente te groeien met de steun van God en in september 2004 werd de gemeente geregistreerd onder de naam Stichting New Life Christian Center Maranatha, verkort New Life. Deze groei zorgde ervoor dat er meerdere kerken geopend werden in verschillende steden. Zo hebben we nu kerken in verschillende delen van Nederland. Voor meer informatie over al onze kerken kun je terecht op [www.nlccm.com](http://www.nlccm.com)

We nodigen je uit om zelf te ontdekken hoe gezegend de kerk kan zijn als de focus eenvoudig is en mensen vrijzijn om God met passie te zoeken.

---

## 1. Onze organisatie

Als u overweegt om uw hart, tijd, familie en financiën te investeren in het leven van een kerk, is het belangrijk dat u vertrouwen heeft in het leiderschap van de kerk. Ons doel bij het delen van de details van de leiding van New Life is, dat u zult begrijpen dat onze kerk gestructureerd is om de waarden van integriteit, verantwoording en geestelijk gezag te ondersteunen.

### **Ons kerkbestuur**

Onze Lead Pastor is **Ps. Marcondes Borges**. Samen met een bestuur van nog twee andere leden leiden zij de kerken in Nederland.

Het bestuur bestaat uit drie hoofdfuncties:

- Voorzitter
- Penningmeester
- Secretaris

Samen zijn zij verantwoordelijk voor:

- het geestelijk welzijn van de gemeente
- de juridische en financiële gezondheid
- de uitvoering van de missie van New Life

Zij zien erop toe dat alles wat wij doen in overeenstemming is met ons geloof, onze visie en onze wettelijke verplichtingen.

### **Lokaal**

Elke kerk heeft lokale voorgangers. Zij zijn degenen die onze kerk leiden op basis van principes uit de Bijbel en ze worden ondersteund door lokale oudsten, diakenen en leiders. We werken op basis van dienen en onderwerpen. De pastors moet niet alleen verantwoording afleggen bij God maar ook bij de directie en medeoudsten in alle New Life kerken.

### **BIJBELSE LEIDERSCHAP**

De Bijbel leert dat Jezus zelf het hoofd van de kerk is (*Efeziërs 5:23*).

Hij roept mannen en vrouwen om te dienen, te leiden en het lichaam van Christus op te bouwen.

In New Life geloven wij dat geestelijk leiderschap een goddelijke roeping is, niet om gediend te worden, maar om te dienen, zoals Jezus zelf deed (*Marcus 10:45*).

Onze kerk erkent twee hoofdrollen van leiderschap: **oudsten /pastors** en **diakenen**. Samen dragen zij zorg voor het geestelijke en praktische welzijn van de gemeente.

#### **3. Oudsten / Pastors**

De **oudsten** (ook wel **pastors** genoemd) zijn verantwoordelijk voor **de geestelijke leiding van de kerk**.

Hun taak omvat onder andere onderwijzen, bidden, leiding geven en de gemeente beschermen.

Zij waken over de geestelijke gezondheid van de kerk en helpen de leden groeien in geloof, karakter en toewijding.

De Bijbel beschrijft in **1 Timoteüs 3** en **Titus 1** dat een oudste het volgende moet zijn:

- een voorbeeld in gedrag en geloof
- een goede leider in zijn gezin
- bezonnen, gastvrij en rechtvaardig
- vrij van hebzucht en eerezucht
- bekwaam om duidelijk en naar waarheid te onderwijzen
- 

In New Life erkennen wij dat God mannen roept tot het ambt van pastor-oudste, terwijl vrouwen ook worden aangemoedigd om hun gaven volledig te gebruiken in andere bedieningen en leiderschapsrollen die het lichaam van Christus opbouwen. De echtgenotes van de oudsten ondersteunen hun mannen in gebed, geloof en dienstbaarheid.

#### **4. Diakenen**

Diakenen zijn dienaren die verantwoordelijkheid dragen voor de praktische en

organisatorische zaken van de kerk.

Zij helpen ervoor te zorgen dat alles ordelijk en goed functioneert, onder andere in:

- zorg en ondersteuning
- administratie
- sociale hulp
- logistiek

Hun bediening maakt het mogelijk dat de pastors zich volledig kunnen wijden aan gebed en de bediening van het Woord.

De Bijbel leert dat diakenen mensen moeten zijn die integer, eerlijk en van goede reputatie zijn, niet beheerst door hebzucht en standvastig in hun geloof en getuigenis (*1 Timoteüs 3:8–13*).

In New Life geloven we dat ook vrouwen de positie kunnen hebben van diaken, naar het voorbeeld van Febe, die door Paulus wordt genoemd als **“dienares(diaken) van de gemeente in Kenchreeën”** (*Romeinen 16:1*).

## Onze missie en visie

Missie:

Wij bestaan zodat eenieder Nieuw Leven in Christus kan vinden.

Visie:

“Om volledige toegewijde volgers van Jezus Christus te vormen”

Onze Focus als kerk noemen we ook wel de drie **D’s**:

**Diensten** - Wij zijn een aanbiddende kerk die Jezus centraal stelt.

**Discipelschap** - Wij bouwen aan diepgeworteld discipelschap en authentieke relaties.

**Dienen** - Wij zijn een kerk die dient, liefheeft en het evangelie zichtbaar maakt.

## De financiën van de Kerk (*1 Korinthe 16:1*)

New Life is officieel geregistreerd als **Stichting New Life Christian Center Maranatha**, te Rijswijk (Nederland). De stichting vormt het juridische en administratieve kader van de kerk, maar het hart ervan blijft geestelijk: een gemeenschap van gelovigen die Jezus volgen.

Het bestuur ziet erop toe dat de kerk op een eerlijke, transparante en gezonde manier functioneert, zowel op geestelijk als op praktisch vlak.

Alles wat wij als kerk ontvangen komt uit Gods hand en moet worden gebruikt voor Zijn doeleinden. Daarom behandelen wij financiën met respect, verantwoordelijkheid en gebed. De kerk beschikt over een financiële afdeling onder toezicht van het bestuur, die ervoor zorgt dat alle inkomsten en uitgaven zorgvuldig en transparant worden beheerd.

Wij geloven dat transparantie en goed rentmeesterschap essentieel zijn: wij beheren niet wat van ons is, maar wat aan God toebehoort. (1 Korintiërs 4:2)

In New Life geven wij zonder druk, zonder beloften van voordeel en zonder verplichting.

Wij geloven dat geven een vreugde is, geen last. Niemand is verplicht om bij te dragen, maar degenen die tot dit geestelijke huis behoren doen dat met dankbaarheid en toewijding.

Van leden wordt verwacht dat zij trouw zijn in hun tienden en offers. Wij beloven geen wonderen of speciale gunsten in ruil voor geld; elke gave is vrijwillig en tot eer van God.

## D. Verantwoording

Onze kerk heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogend Instituut) status. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden en voor het verkrijgen van de ANBI status, dient aan strenge regels voldaan te worden. Onze kerk voldoet aan de regels voor het hebben van een ANBI status en staat als zodanig in het register ingeschreven.

Het bestuur vergadert regelmatig en publiceert jaarlijks een financieel verslag via de website van de kerk, overeenkomstig de ANBI-regelgeving in Nederland. De financiële verslagen worden jaarlijks gepubliceerd op [www.nlccm.com](http://www.nlccm.com).

Alle donaties worden zorgvuldig geregistreerd en gecontroleerd. Terugbetaling van donaties vindt alleen plaats in geval van een aantoonbare fout, binnen 7 dagen na de bijdrage.

Ons verlangen is dat elke ontvangen euro een getuigenis is van trouw, vertrouwen en eer aan God. Zo bouwen wij aan Zijn Koninkrijk, niet uit verplichting, maar uit dankbaarheid.

---

## 2. Wat wij geloven

Dat wat wij geloven wordt uiteengezet in de bijlage van dit boekje. Daar zie je wat wij geloven met betrekking tot God en Jezus Christus. Dit cruciale deel van het document biedt u de mogelijkheid om onze theologische standpunten te verkennen en te begrijpen. Deze punten vormen de grondslag van onze missie en praktijken. Wij nodigen u van harte uit om dit te raadplegen.

**1 Timotheüs 4:16** *Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.* (HSV)

---

## 3. Verordeningen

**Wat zijn verordeningen?**

verordeningen zijn heilige handelingen die door Jezus zelf zijn ingesteld voor Zijn kerk. Het zijn zichtbare symbolen van het nieuwe verbond tussen God en de mens, die uiterlijk uitdrukken wat God innerlijk in ons leven heeft gedaan.

In New Life erkennen wij twee Bijbelse Verordeningen:

- **De waterdoop**
- **Het Heilig Avondmaal van de Heer**

## **De doop**

De doop is een openbaar getuigenis van ons geloof in Jezus Christus. Wanneer iemand wordt ondergedompeld in water, symboliseert dit dat:

- zijn of haar oude leven zonder God is beëindigd
- het oude leven met Christus begraven is
- en dat men opstaat tot een nieuw leven door Hem

De doop wordt voltrokken **in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest** (*Mattheüs 28:19*).

De doop is geen voorwaarde voor redding, maar een daad van gehoorzaamheid en geloof, en een zichtbare belijdenis tegenover de wereld dat wij bij Jezus horen.

In New Life dopen wij mensen die bewust hebben besloten Jezus te volgen en hun geloof hebben beleden met een oprecht bekeering. Daarom bevelen wij een minimale leeftijd van ongeveer 11 jaar aan, zodat iemand de geestelijke betekenis van deze stap kan begrijpen. (*Marcus 16:16*)

## **Het Heilig Avondmaal**

Het Heilig Avondmaal is een moment van herinnering, dankbaarheid en gemeenschap.

Wij gebruiken brood en druivensap als symbolen van het lichaam en het bloed van Jezus.

Wanneer wij deelnemen aan het Avondmaal, herinneren wij ons:

- **het offer van Jezus aan het kruis**
- **onze verlossing en verzoening met God**
- **de eenheid die wij delen als lichaam van Christus**

Iedereen die in Jezus gelooft en gedoopt is, is welkom om deel te nemen.

Wij vieren het Heilig Avondmaal regelmatig tijdens onze samenkomsten, met eerbied, geloof en dankbaarheid. Het is een moment van ontmoeting met God. (*Lucas 22:19*)

## **Waarom zijn deze verordeningen belangrijk?**

Omdat zij ons herinneren dat geloof niet alleen iets innerlijks is, maar een werkelijkheid die wij leven en uitdrukken.

De doop markeert het begin van ons nieuwe leven in Christus.

Het Heilig Avondmaal houdt ons verbonden met het offer en de genade van de Heer.

Beide helpen ons te wandelen in gehoorzaamheid, dankbaarheid en gemeenschap met God en met onze broeders en zusters.

# Wat wij geloven

## **God is Schepper en heerser van het universum**

God is één, volkomen vertegenwoordigt in drie personen: De Vader, De Zoon en De Heilige Geest. (Dt. 6:4, Mt. 28:19 y Mk. 12:29)

## **Jezus is de Zoon van God**

Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, Hij leefde een zondeloze leven, Hij had een plaatsvervangende en verzoenende dood, een lichamelijke opstanding uit de dood en een zegevierende hemelvaart. Hij zal wederkeren eerst- onzichtbaar voor de wereld, om zijn trouwe kerk op aarde op te nemen, vóór de Grote Verdrukking; en de tweede komst- zichtbaar en gemeenschappelijk, met zijn verheerlijkte Kerk, om te heersen over de hele wereld voor duizend jaar. (Jes 7:14 ; Rom 8:34 ; Han.3:19 ; 1 Tes 4:16-17; 1 Kor 15:51-54; Op 20:4; Zac 14:5 ; Jud 14)

## **De Heilige Geest leeft in elke gelovige**

Wij hebben de behoefte en mogelijkheid om een heilig leven te leiden door de heiligingskracht van de Heilige Geest. Door de voorspraak van Christus kunnen we ook gedoopt worden in de Heilige Geest, met een initiële bewijs van het spreken in tongen, naar Zijn wil. De Heilige Geest verspreidt actueel geestelijke gaven aan de Kerk voor haar opbouw, volgens zijn oppermachtige wil. (Heb 9:14 ; 1Ped 1:15; Han 1:5, 2:4, 10:44-46, 19:1-7; 1 Kor 12:1-12)

## **De Bijbel is Gods Woord voor ons**

De Bijbel is het enige geïnspireerde, onfeilbare, gezaghebbende Woord van God (2 Tm 3:14-17)

## **De mens heeft God nodig**

De zondigheid van de mens heeft hem van de heerlijkheid van God verwijderd, en dit kan alleen door God hersteld worden. De mens heeft een nieuwe geboorte uit de Geest nodig door te geloven in Jezus Christus en Gods Woord, zodat hij of zij een man of een vrouw waardig van het koninkrijk der hemelen wordt. (Rom 3:23 ; Han. 3:19 ; Joh 3:3-8)

## **De mens zal bestaan in een eeuwigheid met of zonder God**

De komende oordeel zal de gelovigen belonen en de ongelovigen veroordelen. De mens zal eeuwig bestaan in vreugde en geluk voor de gelovigen en verdriet en kwelling voor de ongelovigen. Alle Christenen zullen voor de rechterstoel van Christus staan, om beloning van hun daden te ontvangen die zij voor het koninkrijk van God hebben gedaan (2 Kor 5:10 ; Op 20:11-15 ; Mat 25:46)

## **De doop van de gelovigen**

De Bijbelse doop is de volgende stap, na bekering, voor elke gelovige door onderdompeling van het gehele lichaam, eenmaal, in het water, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals bepaald door de Heer Jezus Christus. (Mat 28:19, Rom 6:1-6 Kol 2:12)

## **De doop in de Heilige Geest**

Gegeven met Pinksteren, is het de belofte van de Vader, gezonden door Jezus na Zijn Hemelvaart, om de Kerk in staat te stellen het Evangelie over de hele aarde te prediken.

Joël 2:28-29; Matteüs 3:11; Marcus 16:17; Handelingen 1:5, 2:1-4, 17, 38-39, 8:14-17, 10:38, 44-47, 11:15-17, 19:1-6

### **De Gaven van de Heilige Geest**

De Heilige Geest geeft een verscheidenheid aan geestelijke gaven om de kerk te bouwen en de kracht van het Evangelie te bevestigen. De lijsten van de Bijbel van deze gaven zijn niet noodzakelijkerwijs uitputtend, en de gaven kunnen in verschillende combinaties voorkomen. Alle gelovigen wordt bevolen om oprecht te verlangen naar de manifestatie van de gaven in hun leven. Deze gaven werken altijd in overeenstemming met de Schrift en mogen nooit worden gebruikt in strijd met Bijbelse parameters. Hebreëën 2:4; Romeinen 1:11, 12 :4-8; Efeziërs 4:16; 1 Timoteüs 4:14; 2 Timoteüs 1:6-7; 1 Korintiërs 12:1-31, 14:1-40; 1 Petrus 4:10

### **Heilig Avondmaal**

Een unieke tijd van gemeenschap in de aanwezigheid van God wanneer de elementen van brood en druivensap (het Lichaam en Bloed van de Heer Jezus Christus) worden genomen ter nagedachtenis aan het offer van Jezus aan het kruis. Matteüs 26:26-29; 1 Korintiërs 10:16, 11:23-25

### **Huwelijk**

Wij geloven dat het huwelijk in de Bijbel wordt gedefinieerd als een verbond, een heilige verbintenis tussen één man en één vrouw, ingesteld door God. Matteüs 19:4-6



# Omgang met Conflicten en Ernstige Zonde in de kerk

## Kerkelijke tucht

In de Bijbel zien we het concept van kerkelijke tucht naar voren komen. Het doel van kerkelijke tucht is om een broeder of zuster te helpen terug te keren naar een gezond geestelijk leven, altijd met liefde, nederigheid en zorg, nooit met veroordeling. (*Openbaring 3:19*)

Wanneer iemand **bewust en volhardend leeft in ongehoorzaamheid aan het Woord van God**, heeft de kerk de verantwoordelijkheid om raad te geven, te corrigeren en – indien nodig – maatregelen te nemen, voor het welzijn van zowel die persoon als van de hele gemeenschap.

---

## De Bijbelse weg naar herstel

(*Mattheüs 18:15–17*)

Jezus gaf duidelijke instructies over hoe fouten of conflicten binnen Zijn kerk moeten worden behandeld.

- **Persoonlijk gesprek**  
Als iemand je heeft gekwetst of in zonde leeft, ga eerst persoonlijk met hem of haar spreken. Doe dit met liefde en het verlangen naar verzoening.
- **Met getuigen**  
Als het gesprek geen resultaat heeft, neem één of twee geestelijk volwassen personen mee. Zo wordt gewaarborgd dat het proces met wijsheid en rechtvaardigheid verloopt.
- **Bij de leiders**  
Als de persoon volhardt in zijn of haar gedrag, wordt de zaak voorgelegd aan de pastoren en oudsten, die zullen bidden en bepalen welke stap het meest passend is.
- **Laatste middel**  
Alleen wanneer iemand blijvend correctie en bekering afwijst, kan hij of zij tijdelijk uit de gemeenschap van de kerk worden geplaatst.  
Dit gebeurt niet als straf, maar als een uitnodiging tot bekering en herstel. Het doel is nooit uitsluiting, maar genezing.

## Situaties die correctie kunnen vereisen

De Bijbel noemt verschillende omstandigheden waarin discipline nodig kan zijn, zoals:

- Volharden in zonde of onbijbels gedrag (*1 Korintiërs 5*)
- Het veroorzaken van verdeeldheid of conflicten in de kerk (*Romeinen 16:17*)
- Het onderwijzen van onwaarheden of het verwarren van anderen in de leer (*Galaten 1:9*)
- Ongehoorzaamheid aan of verachting van geestelijk gezag (*1 Thessalonicenzen 5:14*)

Niet elke fout of elk conflict vereist echter formele discipline. Veel situaties kunnen worden opgelost door gesprek, gebed en genade.

---

### **Hoe discipline wordt toegepast**

In New Life wordt discipline toegepast:

- altijd met zachtmoedigheid en liefde
- altijd met het doel van herstel en verzoening
- altijd in overeenstemming met het Woord van God, niet met persoonlijke meningen
- altijd onder leiding van de pastors en oudsten, die verantwoordelijk zijn voor de geestelijke zorg van de kudde

**(Galaten 6:1)**

---

### **Herstel en verzoening**

Wanneer iemand berouw toont en de wens heeft om te veranderen, reageert de kerk met vergeving en aanvaarding. Het doel van discipline is altijd genezing, nooit uitsluiting.

Een lid dat tijdelijk is uitgesloten, kan volledig worden hersteld wanneer er vruchten van bekering en geestelijke groei zichtbaar worden. In New Life geloven wij dat genade altijd het laatste woord heeft.



# Lidmaatschapsverbintenis

De leden van New Life verbinden zich, door de **genade van God**, om te leven volgens de volgende principes van **geloof, gemeenschap en dienstbaarheid**.

---

## Diensten

### Aanbidding en samenkomen

Wij verbinden ons ertoe **trouw deel te nemen aan de wekelijkse samenkomsten**, om God te aanbidden, Zijn Woord te ontvangen en de gemeenschap met broeders en zusters te delen.  
*(Handelingen 2:42; Hebreeën 10:19–25)*

### Gebed en ondersteuning

Wij ondersteunen de kerk door **trouw gebed en enthousiaste betrokkenheid**.  
*(1 Thessalonicenzen 5:17, 25; Jakobus 5:16)*

### Financiële trouw

Wij dragen **regelmatig, vrijgevig en vrijwillig** bij met onze **tienden en offers** voor de voortgang van het Koninkrijk van God.  
*(2 Korintiërs 9:6–15; Maleachi 3:10)*

---

## Discipelschap

### Leven in gemeenschap

Wij nemen actief deel aan het leven van de kerk door middel van kleine groepen, bijbelstudies en andere vormen van christelijke gemeenschap.  
*(Johannes 13:34–35; Handelingen 2:46–47)*

### Persoonlijke geestelijke groei

Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze geestelijke voeding, door bijbelstudie, gebed en gehoorzaamheid aan het Woord van God.  
*(2 Timoteüs 3:14–17; Kolossenzen 2:6–7)*

### Anderen discipelen

Wij verbinden ons ertoe andere gelovigen aan te moedigen, te begeleiden en te ondersteunen in hun geestelijke groei en toewijding aan Christus.  
*(Efeziërs 4:15–16; Mattheüs 28:19–20)*

---

### **Leiderschap en eenheid**

Wij erkennen het geestelijk leiderschap van de oudsten en diakenen en streven ernaar samen te werken in liefde en eenheid.

*(Hebreeëen 13:17; 1 Thessalonicenzen 5:12–13)*

---

### **Dienen**

#### **Gebruik van geestelijke gaven**

Wij gebruiken onze gaven en talenten om de kerk, haar bedieningen en de gemeenschap waarin God ons heeft geplaatst te dienen.

*(1 Petrus 4:10–11; Romeinen 12:4–8)*

#### **Getuigenis en missie**

Wij delen persoonlijk het evangelie van Jezus Christus en ondersteunen hen die het evangelie over de hele wereld verkondigen.

*(Handelingen 1:8; 1 Petrus 3:15)*

---

#### **Vertrek met zegen**

Als God ons leidt om New Life te verlaten, zullen wij dat doen met zegen en respect, en ons zo spoedig mogelijk aansluiten bij een andere kerk die trouw is aan het Woord, om daar dezelfde toewijding voort te zetten.

*(Handelingen 13:2–3; Romeinen 12:18)*

---

## **2** Verbintenis met de New Life-familie

Omdat ik Jezus Christus heb aangenomen als mijn Verlosser en, op basis van mijn geloofsgetuigenis, gedoopt ben in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, treed ik nu, in de tegenwoordigheid van God, plechtig en met vreugde toe tot deze verbintenis met de kerk New Life, als één lichaam in Christus.

Met de hulp en genade van God verbind ik mij ertoe trouw te leven volgens de hierboven beschreven principes van lidmaatschap, om Zijn naam te eren en Zijn kerk op te bouwen.



# Mijn persoonlijk profiel

[\(KLIK HIER OM ONLINE IN TE VULLEN\)](#)

Persoonlijke informatie

Naam:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode, plaats:

Telefoon:

Email:

Status:

Getrouwd      Single                      Anders namelijk:

Omcirkel alstublieft JA of NEE aan bij elke zin

- JA      NEE      Heb je Jezus aangenomen als Heer over je leven?
- JA      NEE      Ben je al gedoopt in het water?
- JA      NEE      Heb je al besloten om deel uit te maken van de kerk New Life?
- JA      NEE      Heb je alle 4 Groei lessen afgerond?

## Geestelijke gaven

Geestelijke gaven dat ik denk dat ik heb

- 1.
- 2.
- 3.

## Talenten

Dit zijn mijn sterkste talenten:

- 1.
- 2.
- 3.

## Persoonlijkheid

Dit is hoe ik mijzelf zie: (omcirkel een van de twee woorden bij elke punt)

1.              Wanneer ik samen ben met anderen dan ben ik: Uitbundig / Terughoudend

2. Mijn beslissingen neem ik op basis van: Feiten / Gevoelens
3. In mijn relaties ben ik wat meer: Afhankelijk / Onafhankelijk
4. Betreffende mijn tijd ben ik meer: Vastbesloten / Spontaan Ervaringen

Mijn Geestelijke ervaring(en) is/zijn(of hoe ik een Christen werd):

Mijn ervaringen binnen de bediening zijn:

Waar denk ik dat ik de kerk kan dienen op basis van mijn persoonlijk profiel?



# New Life Erecode

Als een essentieel onderdeel van de leiderschapsfamilie van New Life heb jij een verantwoordelijkheid om een volwassen christelijk gedrag te ontwikkelen en te vertonen. Dit zou het uitgangspunt moeten zijn van je verlangen om deel te nemen aan een dienende positie hier in New Life

Terwijl je dient in het lichaam van Christus als een dienende leider in New Life, beloof je altijd een goed uiterlijk te presenteren. Zowel in kleding en gedrag moet je ernaar streven om Bijbelse normen te tonen in alle situaties.

Als christenen is de manier waarop we onszelf aan anderen presenteren van vitaal belang voor de manier waarop anderen Christus waarnemen. Ons gedrag zou nooit een schande moeten zijn voor Christus, maar het moet voorbeeld zijn van de beste kwaliteiten van een volwassen gelovige en een dienende leider.

Aangezien we voor de hoogst mogelijke morele toewijding gaan moeten New Life Leaders een gedisciplineerd leven leiden van Bijbellezen, gebed en vasten. Je moet je ook onthouden van dingen als:

- Vloeken
- Roken of pruimtabak
- Gokken
- Zich overgeven aan veel wijn of andere alcoholische dranken
- Oneerlijke winst
- Drugs
- Pornografie
- Seksuele immoraliteit (Elke seksuele activiteit buiten het huwelijk van een man en een vrouw)
- Alle gedragingen die ertoe kunnen leiden dat Christus rouwt en dat anderen laat struikelen

Door een voorbeeld te geven in spraak en handeling, moedigen we anderen aan om te groeien in Christus en zo zelf dienende leiders te worden. Dit is een manier van leven dat gemeten wordt door het hart en het is de toewijding van elke leider binnen New Life. We moeten het beschouwen als een essentieel onderdeel van onze ontwikkeling en niet als een oplegging of beperking

---

Naam + Handtekening

---

Datum