



Loving God, Loving People Efeziërs

Efeze 1:3-14 – LES 2

INTRODUCTIE

Na de groet van Paulus in de eerste twee verzen, gaat hij over naar het openingsgedeelte van de brief. Dit gedeelte loopt vanaf 1:3 t/m 2:10. Deze opening beschrijft het nieuwe leven dat God ons heeft gegeven in Christus. Op een natuurlijke manier kan dit gedeelte opgesplitst worden in twee gedeeltes. Het eerste gedeelte is een lofprijs waar Paulus God prijst voor elke geestelijke zegen die Hij aan ons gegeven heeft in Christus (1:3-14). Daarna volgt het tweede gedeelte met een gebed waarin hij God vraagt om onze ogen te openen om de volheid van deze zegen te kunnen bevatten (1:15-2:10). In de volgende twee lessen zullen we ons concentreren op het eerste lofprijs gedeelte (1:3-14).

I. Een Trinitarische lofprijs (1:3-14)

De lofprijs waar Paulus mee begint heeft een unieke Trinitarische structuur. Het begin van dit gegeven kunnen we al in vers 3 zien. Hij begint met de verklaring dat God de Vader ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Daarna heeft hij het in bijzondere details over het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We zien:

1) *De Vader die ons uitverkoren heeft* (v. 4-6).

God de Vader is de bron van alle zegeningen waarvan wij genieten. Hij is degene die ons heeft gezegend (v. 4), ons uitverkoren heeft (v. 5), ons overvloedig begenadigd (v. 6 & 8), alles bijeen brengt in Christus (v. 9-10) en die alle dingen werkt overeenkomstig Zijn wil (v. 11).

2) *De Zoon die ons verlost* (v. 7-12).

Het gebied waarin we de goddelijke zegen ontvangen is *in Christus*. Vroeger waren we ‘in Adam’ en behoorden wij tot de oude gevallen mensheid, nu wij ‘in Christus’ zijn behoren wij tot de nieuwe verlost mensheid. Het is ‘in Christus’ dat God ons heeft gezegend in deze tijd en ons vanuit de eeuwigheid uitverkoren heeft (v. 3-4). Het is ‘in de Geliefde’ dat hij ons begenadigd heeft, zodat wij de verlossing en vergeving van zonde ontvangen (v. 6-8). Het is in Hem dat we een erfdeel geworden zijn en verzegeld zijn (v. 11-14) en ook in Christus wordt alles wat in de hemel en op aarde is weer bijeengebracht in eenheid (v. 10).

3) *De Heilige Geest die ons verzegeld* (v. 13-14).

Hoewel de Heilige Geest pas in verzen 13 en 14 genoemd wordt, zien we wel dat Zijn werk veronderstelt wordt in dit lofprijs gedeelte. Dit zien we vooral in het feit dat de Vader ons in Christus zegent met *geestelijke* zegeningen. Dit staat in contrast met het oude verbond waarbij de beloofde zegeningen voornamelijk materieel waren. De zegeningen van het nieuwe verbond zijn geestelijk omdat de Heilige Geest deze toepast op onze levens. Alles wat de Vader ons geeft in Christus wordt door de Geest bewerkstelligt in ons. Voorbeelden hiervan zijn: Gods wet wordt in onze harten geschreven, een persoonlijke kennis van God en de vergeving van zonde.

In conclusie zien we dat de Trinitarische structuur van het lofprijs gedeelte belangrijk is. Wij geloven in Één God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We bevestigen met dankbaarheid en vreugde dat God ons gezegend heeft in Christus met alle geestelijke zegeningen. Dat is elke zegen van de Heilige Geest dat de Vader aan de gelovige heeft gegeven in Christus. (*Voor een uitgebreide studie over de Drie-eenheid, zie onze sectie over Bijbelse doctrines – Doctrine van de Drie-Eenheid*)



Loving God, Loving People Efeziërs

Na de verklaring van vers 3 gaat Paulus over naar wat deze geestelijke zegeningen inhouden. Hij ontvouwt deze zegeningen in dit paragraaf. Deze zegeningen hebben betrekking op het verleden (*voor de grondlegging van de wereld* v. 4), op het heden (in Hem *hebben wij...* v. 7) en op de toekomst (*...volheid van de tijden...* v. 10). De zegen van het verleden is de *verkiezing*, de zegen van het heden is *aanneming* als kinderen Gods en de zegen van de toekomst is de *vereniging* van alles wat in de hemel en op aarde is.

II. De zegen van de verkiezing (1:4-6)

In vers 4 gaat Paulus' gedachten terug vóór de grondlegging van de wereld, vóór de schepping, voordat de tijd begon. In deze eeuwigheid bestond alleen God in de perfectie van Zijn wezen. In deze eeuwigheid vóór de schepping heeft God een doel gevormd. Dit doel betrof Christus en ons. Hij heeft ons, als Zijn volk, uitverkoren in Hem.

Hoe dit allemaal precies in elkaar zit, legt Paulus ons niet uit. Het blijft een mysterie voor ons als mensen en daarom moeten we er ook over waken om de verkiezing precies te willen uitleggen en systematiseren. Er zijn wel drie belangrijke waarheden dat we moeten vatten en herinneren bij de verkiezingsleer. Deze zijn:

1) De verkiezingsleer is een zaak van goddelijke openbaring, niet menselijke speculatie.

De verkiezingsleer is zonder twijfel een Bijbelse leer en niet uitgevonden door Calvijn of enig ander theoloog. In de Bijbel zien we dat verkiezing grotendeels in corporale termen wordt besproken. In de Oude Testament zien we dat God Israël kiest uit alle natiën om zijn speciale volk te zijn. Door dit volk zou Hij zijn wil volbrengen. Dit is gebeurd in het leven van Jezus Christus. Hij heeft een leven geleid van totale gehoorzaamheid aan de wil van de Vader. Hierdoor is het nu nodig dat degene die tot het volk van God willen toebehoren, geloof moeten hebben in Christus. Het volk van God bestaat nu uit mensen van alle volken, stammen en natiën. Zodra we in Christus zijn door het geloof, maken we deel uit van de verkiezing van God in Christus en maken we deel uit van Gods volk.

2) De verkiezingsleer is een aansporing tot heiligheid, niet een excuus voor zonde.

Verkiezingsleer geeft ons een sterke zekerheid, maar deze zekerheid kan niet gebruikt worden om een zondig leven te leiden. We kunnen niet leven met de volgende gedachte: "Ik ben één van Gods verkoren mensen, veilig en zeker, dus is er geen nood om bezig te zijn met heilig leven. Ik kan me gedragen zoals ik wil." Vers 4 verwerpt deze gedachte en zegt ons dat we uitverkoren zijn "opdat we heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde." Heiligheid is het doel van onze verkiezing. Het enige bewijs van onze verkiezing is dat we een heilig leven leiden.

3) De verkiezingsleer is een motivatie tot nederigheid, niet een reden voor roemen.

God heeft ons niet uitverkoren omdat we het verdienden. In Deut. 7:7-8 zien we dat God Israël had uitverkoren niet omdat ze groter of beter waren dan andere volken. Het zegt dat ze uitverkoren waren vanwege de liefde van de Heere. De reden waarom ze uitverkoren waren lag niet in hen maar in Hem. Paulus geeft de zelfde nadruk hier in het nieuwe testament. Het was vóór de grondlegging van de wereld. Voordat niemand van ons bestond, heeft God ons liefgehad in Christus. Daarom hebben we geen reden om te roemen, want dit alles is uit genade. (*Voor een uitgebreide studie over de verkiezingsleer, zie onze sectie over Bijbelse doctrines – Doctrine van de redding-verkiezing*)



Loving God, Loving People Efeziërs

CONCLUSIE

In deze les zijn we begonnen met het eerste lofprijs gedeelte van Paulus' begin van de brief. We hebben gezien dat het met een Trinitarische structuur geschreven is. We hebben afzonderlijk het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest geïdentificeerd. Ook hebben we geleerd dat de eerste geestelijke zegen waarmee we gezegend zijn de verkiezing van God in Christus is. De waarheid van Gods verkiezing is een onopgeloste mysterie, die ons behoort te leiden naar gerechtigheid en een nederige houding van dankbaarheid en aanbidding.