



Bijbelse doctrines

Doctrine van de Redding-les 4- Het mysterie van de Unie met Christus

Johannes 15:1-8, Efeziërs 5:31-33, 1 Korintiërs 6:15-19, Johannes 17:20-23

INTRODUCTIE

Als we het hebben over onze mystieke vereniging met Christus, hebben we het niet over de totale absorptie van de gelovige in de godheid, zoals ze bijvoorbeeld denken in het hindoeïsme, waar het individu terugkeert als een druppel water naar de oceaan en wordt opgenomen in het geheel, in de totaliteit van het zijn, en houdt echt op te bestaan als een individuele entiteit. We hebben het niet over dat soort mystieke eenheid in pantheïsme. Het gaat hier eerder om het wonder van een persoonlijke relatie en de identificatie van de wedergeboren gelovige met Jezus Christus. Het lijkt meer op de huwelijksrelatie beschreven door Paulus in Efeziërs 5: 31-33, waar hij zegt dat man en vrouw één vlees worden. Ze bestaan echter nog steeds als twee individuen. Het is niet zo dat ze opgaan in één persoon. Het zijn twee verschillende mensen, maar ze zijn zo nauw met elkaar verbonden dat ze elkaar als een eenheid identificeren.

1. DE UNIE MET CHRISTUS IN DE EVANGELIEËN

In de evangeliën zien we hoe Jezus spreekt over deze eenheid die we met Hem hebben. Laten we beginnen met te kijken naar Johannes 15: 1-8. In deze gelijkenis beschrijft Jezus de relatie tussen hem en zijn discipelen als de relatie tussen een wijnstok en zijn takken. Er is een identificatie tussen de twee en een diepe unie tussen de twee. Hij zegt "blijf in mij en ik in jou". De discipel die verenigd en geïdentificeerd met Christus blijft, is degene die vruchtbaar is in Christus.

In Johannes 17: 20-23 zien we het priesterlijke gebed van Jezus. Vaak wordt deze passage het leren van de eenheid van de kerk van Jezus Christus genoemd. Christus bidt dat zijn volgelingen zo verenigd zijn, dat de wereld zal zien dat zij werkelijk volgelingen van Christus zijn. Maar nog fundamenteler, dit is een gebed voor de eenheid van de gelovige met God de Vader en God de Zoon. Vers 21 zegt: *"opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt."* De fundamentele vereniging hier is dus niet de vereniging tussen gelovigen horizontaal, om zo te zeggen, het is die verticale vereniging van de gelovige met God de Vader en God de Zoon. Zoals de Vader in de Zoon is en de Zoon in ons is, dan zijn we in God de Vader en in God de Zoon. Er is een eenheid tussen de gelovige en de Godheid die ontstaat door Christus te kennen.

In Lukas 10:16. Jezus zegt tegen zijn discipel: *"Wie naar u luistert, die luistert naar Mij; wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Hem Die Mij gezonden heeft."* Ook hier zien we die eenheid tussen de gelovige met Jezus en vervolgens met de Vader. De persoon die de prediking van de discipelen verwerpt, verwerpt Christus. Hij verwerpt niet alleen de discipelen; hij verwerpt Christus omdat Christus zo innig verenigd is met zijn discipelen. En wie Christus verwerpt, verwerpt God omdat Christus innig één is met God.

Er zijn andere passages in de evangeliën waar hetzelfde dat op Jezus van toepassing is ook op zijn discipelen van toepassing is. Vergelijk bijvoorbeeld Johannes 8:12 met Mattheüs 5: 14-16.

2. DE UNIE MET CHRISTUS IN DE BRIEVEN VAN PAULUS

In de brieven van Paulus wordt deze notie van vereniging met Christus een centraal thema. Paulus gebruikt de uitdrukking 'in Christus' of 'in Christus Jezus' honderdvierenzestig keer in zijn brieven. En het is een prachtige Bijbelstudie om alles wat we "in Christus" hebben volgens Paulus te observeren. Voor zover we in Christus zijn, zijn we erfgenamen van een ongelooflijke hoeveelheid zegeningen en voorrechten. Bijvoorbeeld:



1. In Christus zijn wij gekozen. Efeziërs 1:4
2. In Christus worden we geroepen. 1 Korintiërs 7:22
3. Wij zijn voorbestemd in Christus. Efeziërs 1:11-12:
4. We zijn gemaakt voor goede werken in Christus. Efeziërs 2:10
5. In Christus zijn we verzegeld. Efeziërs 1:13-14,
6. In Christus zijn wij gerechtvaardigd. Galaten 2:17
7. We zijn geheiligd in Christus. 1 Korintiërs 1:2
8. Wij zijn gekruisigd met Christus. Romeinen 6:1-11
9. We hebben adoptie als kinderen en erfgenamen van God in Christus. Galaten 3:16, 26-27, 29
10. Wij zijn één lichaam in Christus. Galaten 3:28
11. In Christus hebben we verlossing. Romeinen 3:24.
12. Evenzo hebben we in Christus het eeuwige leven. Romeinen 6:23.
13. We hebben vergeving in Christus. Efeziërs 1:7
14. We zijn een nieuw schepsel in Christus. 2 Korintiërs 5:17
15. In Christus hebben we vrijheid. Galaten 2:4. Hier, Paulus, sprekend over de Joden die de vrijheid van het evangelie bedreigden
16. We hebben alle geestelijke zegeningen in Christus. Efeziërs 1:3
17. In Christus hebben we altijd triomf. 2 Korinthe 2:14. Het is een groot troost en aanmoediging, als we door de ups en downs van het leven gaan, om te weten dat, zelfs in die valleien, zelfs in die momenten van mislukking en moeilijkheden, als we in Christus blijven, we in hem triomferen als we voorwaarts gaan en volgen zijn wil en leiderschap.

Conclusie

We hebben gezien dat we geroepen zijn om ons te verenigen met Christus. Het is een bron van kracht zoals we gezien hebben, als we doorlopen door de tegenslagen en beproevingen van het leven. Net zoals we in Christus blijven, blijft Hij in ons. Het is ook een oproep voor een heilig leven met Christus. Het is een uitdaging voor ieder van ons om meer en meer in communie te zijn met Christus wetende dat we deze speciale Unie hebben met Hem.