

Bijbelse doctrines

Doctrine van redding-Les 1-Regeneratie

Johannes 1:12-13

Inleiding

Vandaag beginnen we met de leer van de redding. We beginnen met de subafdeling over **regeneratie ofwel nieuwe geboorte**. Regeneratie kan worden gedefinieerd als de handeling van de Heilige Geest waardoor men geestelijk levend wordt en een kind van God.

De nieuwe geboorte wordt op verschillende plaatsen in het nieuwe Testament genoemd. Bijvoorbeeld, Johannes 1:12-13. Hier verwijst Johannes naar die bovennatuurlijke geboorte waardoor men een kind van God wordt.

I. Kenmerken van de nieuwe geboorte

1. Op grond van de nieuwe geboorte word je een nieuwecreatie. 2 Korintiërs 5:17, Paulus schrijft: "*Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden*". In zoverre we met Christus verenigd zijn door de nieuwe geboorte, door regeneratie, worden we een nieuwe schepping. Dat betekent niet dat je niet identiek bent aan de persoon die je voor je wedergeboorte was. U bent dezelfde persoon in termen van numerieke identiteit. Dat is waarom je kan zeggen, Ik was een keer verloren, maar nu ben ik gevonden. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Je bent dezelfde persoon, maar die persoon werd ooit niet geregenereerd en is nu geregenereerd in het licht van de nieuwe geboorte. Daarom is alles nieuw voor die persoon. Het bord is gereinigd. Je begint opnieuw. Uw zonden zijn vergeven. Je bent vrij van hen ontgaan. Nu begin je aan een nieuw leven. Dus, **dit is een enorme waarheid dat Christenen moeten genieten en zich in verheugen**. Het is niet alleen dat God je vergeven heeft, het begint allemaal opnieuw voor jou. Het bord is gereinigd en nu begin je een nieuw hoofdstuk in je leven te schrijven. Dus als je wedergeboren bent, als je van een on-geregenereerde persoon naar een geregenereerde christen gaat, begint het allemaal weer en ben je een nieuwe schepping in Christus.

2. Dit impliceert een onmiddellijke relatie met Christus en met God.

Als we 1 Petrus 1:3-5 lezen, zien we dat Petrus zegt dat het door de genade van God is dat we wedergeboren zijn in deze levende hoop waarin we onszelf in de erfenis bevinden die in de hemel ons te wachten staat. Dus als we wedergeboren zijn door de Heilige Geest, zijn we nu gevestigd in deze relatie met God die ons een vitale hoop voor de toekomst geeft.

3. Een eeuwige relatie. Merk op wat Petrus erover zegt. '*Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u*'. Dan zegt hij dat je door de macht van God zult worden gehouden totdat je deze erfenis neemt die voor jou in de hemel is gereserveerd. Dit is geen tijdelijke relatie. Het is geen iets die begint wanneer je sterft. Het begint nu! Je bent wedergeboren, je bent een nieuwe schepping en nu geniet je van deze eeuwige relatie met God die eeuwig zal duren. Dan, in het evangelie van Johannes, als we opnieuw kijken naar Johannes 3, vers 16, de passage die de passage volgt die we lezen, blijft Johannes zeggen: '*Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar*

eeuwig leven heeft. ¹ Dan, als gevolg van de nieuwe geboorte, wordt je gebracht in een relatie met God die je het eeuwige leven geeft.

4. Vrijheid van de zonde. 1 Johannes 1:7-9, Johannes zegt: . . . *Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.*

Dus, verenigd met Christus, hebben we toegang tot Gods vergeving. God vergeeft niet alleen al onze vroegere zonden, maar als we in het licht wandelen, wanneer we struikelen, komen we tot God in belijdenis en hij is getrouw en zal onze zonden vergeven en ons reinigen. Daarom moeten we in het christelijke leven deze voortdurende komst van belijdenis naar God, berouw en vervolgens zijn reinheid en vergeving in ons leven aanvaarden. We moeten de rekeningen kort houden met God. Laat je zonden niet ophopen en dat je ver van God komt te staan. Maar zodra je iets beseft wat er mis is met je leven, moet je het meteen belijden en je vergiffenis en reinheid vragen.

Johannes zegt ook in 1 Johannes 3. 6-9 dat... Ieder die in Hem blijft, zondigt niet...

Nou, betekent Johannes dat als je eenmaal uit God geboren bent, je een geregenereerde Christen bent, zult je een leven zonder zonde leven? Blijkbaar niet! Hij zei al in hoofdstuk 1 dat als we zeggen dat we geen zonde hebben, liegen we en de waarheid niet in ons is. Tamelijk de tegenwoordig tijd van de werkwoorden hier betekent dat niemand een levensstijl van zonde kan leven. Niemand die uit God geboren is, blijft de zonde herhaaldelijk begaan en leeft in een leven van zonde. Het beoefenen van zonde kan een manier zijn om dit te vertalen. Niemand die uit God geboren is, beoefent zonde omdat de aard van God in hem blijft, en daarom wordt hij geregenereerd en zal een nieuw leven leiden dat vrij is van de slavernij van de zonde. Dat betekent niet dat hij nooit zal falen, maar wanneer hij valt, kan hij dat naar God brengen in biecht en weer gereinigd worden.

Dus, als wedergeboren Christenen, zijn we niet meer slaven van de zonde, we hebben de vrijheid om zonde vrij leven te leiden, zelfs als we soms struikelen en vallen. En als we dat doen, dan moeten we belijden oefenen om Gods zuivering en vergeving te claimen.

5. Deze nieuwe geboorte is beschikbaar voor iedereen. Johannes 3:3. Jezus zegt, "werkelijk, werkelijk, ik zeg u, tenzij men wedergeboren is, kan hij het Koninkrijk van God niet zien." Dit is beschikbaar voor iedereen die tot Christus komt, wedergeboren worden en dan zal hij het lidmaatschap krijgen van het Koninkrijk van God.

Conclusie

Vandaag hebben we gezien over de doctrine van regeneratie ofwel nieuwe geboorte. We hebben gezien dat hoewel we na de nieuwe geboorte nog steeds dezelfde persoon zijn, hebben we niet langer dezelfde aard.