

Bijbelse doctrines

Doctrine van de Redding– Les 2- Verkiezing

Efeziërs 1.1-4, Johannes 3:16

Inleiding

Vandaag zullen we het hebben over de doctrine van verkiezing, een onderwerp dat de oorzaak is geweest van een groot debat in de loop van de geschiedenis. In deze les zullen we kijken naar de meest voorkomende interpretaties van deze leer. De vraag die we zullen proberen te beantwoorden is het volgende: Ben ik voorbestemd om gered te worden? We zullen twee theorieën zien die de christelijke denominaties in dit onderwerp hebben gescheiden; Calvinisme en Arminianisme.

1. VOORBESTEMMING

Hoewel het onderwerp van de predestinatie al in de geschiedenis was besproken, was het Johannes Calvijn (Frankrijk, 10/07/1509 – Zwitserland, 27/05/1564) die de 5 punten van het Calvinisme op basis van zijn interpretatie van de Bijbel inzette; Totale verdorvenheid, onvoorwaardelijke verkiezing, beperkte verzoening, onweerstaanbare genade, doorzettingsvermogen van de heiligen. Echter, velen waren het oneens met deze punten, dus het was Jacobus Arminius (Nederland, 1559 – 19/10/1609) die een reactie op de 5 punten van Calvinisme bracht. Laten we eens kijken naar deze punten in de volgende tabel:

	Calvinisme	Arminianisme
Verdorvenheid	Totale verdorvenheid De wil van de mens was zo verdorven door de val dat redding volledig een zaak is van de goddelijke genade	Verdorvenheid en vrije wil De mens wordt volledig getroffen door de zonde in alles wat hij is, maar met de impuls van de Heilige Geest is de ongelovige in staat om vrij voor God te kiezen.
Verkiezing	Onvoorwaardelijke verkiezing. God kiest een persoon op basis van niets op die persoon omdat er niets in hem is dat hem waardig maakt om gekozen te worden; Gods keuze is echter gebaseerd op wat in God is. God koos ons omdat hij ervoor koos om ons zijn liefde en genade te schenken, niet omdat we door onszelf waardig zijn om gered te worden.	Voorwaardelijke verkiezing. De keuze voor redding wordt bepaald door Gods beoogde geloof in de persoon.
Verzoening	Beperkte verzoening. Christus droeg alleen zonde van de uitverkorenen, niet van allen die leefden.	Universele verzoening Jezus droeg de zonde van alle mensen, de gekozen en de ongekozen.
Genade	Onweerstaanbare genade. De daad van God die maakt dat de persoon bereid is om hem te ontvangen. Het betekent dat iemand de wil van God niet kan weerstaan. Het betekent dat wanneer God beweegt om een persoon te redden/regenereren, de zondaar niet	Weerstaanbare genade. De zondaar kan de genade van God met succes weerstaan en niet worden geregenereerd wanneer God hem overtuigt.

	met succes de beweging van God kan weerstaan en zal worden geregenereerd.	
Veiligheid	Volharding van de heiligen. We zijn er zo zeker van dat we in Christus niet kunnen vallen. Eenmaal gered altijd gered	Je kan van genade vallen. Het is mogelijk om weg te vallen van geloof en de redding te verliezen.

2. MIDDEN KENNIS OF MOLINISME

Een punt daartussenin is ontwikkeld door Luis de Molina (Spanje, 7/09/1535 -12/10/1600). Molina was een jezueet die de argumenten van Calvijn zag en bracht zijn argumenten tegen. Molinisme (of Midden kennis) zegt dat God weet hoe elke persoon die hij zou kunnen creëren, vrij zou reageren in een reeks omstandigheden waarin God hem kon lokaliseren (Matteüs 11:21-24, 1 Korinthe 2:8). God biedt genoeg genade voor het heil aan eenieder die gelooft. Met andere woorden, God wist hoe we op het evangelie zouden reageren door vandaag te leven in de omstandigheden waarmee we worden geconfronteerd, en weet ook hoe we zouden reageren als we op andere momenten of plaatsen met andere omstandigheden zouden leven.

3. LATEN WE ENKELE PASSAGES OVER DEZE TEMA BEKIJKEN

Laten we eens kijken naar enkele passages die worden gebruikt door de Calvinisten waarin Arminianen reageren met hun standpunten.

	Calvinisme	Arminianisme
Johannes 6:37	Calvinisten beweren dat deze passage onweerstaanbare genade leert. Het individu kan Gods keuze niet verwerpen, daarom zullen alle die aan Christus gegeven zijn komen.	De Arminianen antwoorden dat " Mij de Vader geeft" in 37 zijn hetzelfde als degenen die "in hem geloven" in vers 40. Met andere woorden, wanneer God voorziet dat sommigen zullen geloven, geeft hij ze aan Christus. Zie dat in vers 45, zij die ' van de vader hebben gehoord en geleerd ' degenen zijn die ' tot mij komen '.
Efeziërs 1.4-5	Calvinisten citeren deze passage als het onderwijzen van onvoorwaardelijke uiverkiezing. "Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld" Hij " Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen". Deze zinsneden worden geacht te betekenen dat God soeverein heeft beslist van tevoren wie gered zal worden, ongeacht de menselijke keuze.	De Arminianen zijn het erover eens dat vers 4 Gods keuze van gelovige voor het heil leert. Ze vestigen echter de aandacht op de betekenis van de zinsnede ' in Hem '. Er wordt beweerd dat deze zinsnede betekent dat Christus de uitverkoren is (Jesaja 42:1), en dat gelovigen aan zijn keuze deelnemen omdat ze in Hem worden gedoopt wanneer ze geloven (Efe 1:13). De Arminianen dringen er ook op aan dat Gods keuze en predestinatie gebaseerd zijn op hun voorafgaande kennis van onze keuze om in Christus te geloven (1 Petrus. 1:1,2; Rom. 8:29). Met betrekking tot vers 5, beweren de Arminianen dat deze passage niet verwijst naar Gods keuze van wie gered zal worden, maar naar Gods keuze dat degenen die geloven zal uiteindelijk

		worden verheerlijkt. "Adoptie als kinderen" wordt beschouwd als verwijzingen naar de verheerlijking van gelovigen (Rom 8:23 voor Paulus ' gebruik van "adoptie" op deze manier).
--	--	--

Er zijn andere verzen in dit debat zoals Galaten 1,15-16, Romeinen 9.16, 22, 23, Handelingen 13,48, Johannes 15:16, 2 Thessalonicenzen 2:13, 1 Peter 2:8, Judas 1:4.

Wij zijn van mening dat, hoewel het Calvinisme zeer overtuigende punten kan opleveren, we niet genoeg redenen zien om in de predestinatie volgens de vijf punten te geloven.

We zien de Arminiaanse interpretatie als de meest overtuigend, ook het Molinisme kan overwogen worden voor sommige passages zoals Handelingen 13:48, Galaten 1:15. Vergelijk ook Handelingen 9:15 met Handelingen 26:19 (hier zie je dat Paulus zegt dat hij "niet ongehoorzaam is geweest", terwijl hij in 9:15 staat dat hij uitverkoren is). Zie ook Handelingen 17:26-27

De denominaties die het Arminianisme dragen zijn onderandere:
Methodisten, een deel van de Baptisten, Adventisten, Leger des Heils, charismatische en Pinkstergemeentes.

De denominaties die Calvinisme dragen zijn onderandere:
Hervormde kerk, sommige Baptisten, Presbyterianen

Conclusie

We zien dat na de Protestantse beweging kwam Calvin en Arminius met twee verschillende punten over de verkiezing van de heiligen. Ook vandaag wordt de kwestie nog besproken, maar we zien geen reden om het Calvinisme te volgen, en we geloven dat het Arminianisme de genade van God weerspiegelt, dat is voor iedereen die gelooft.

Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. (Johannes 3.16-18)

Deze leer van Jezus over redding en verdoemenis laat ons zien dat Gods liefde wordt gemanifesteerd aan alle mensen, daarom gaf hij Jezus Christus zijn zoon voor de redding van allen die geloven. Hier komt de vrije wil van de mens die hij besluit te geloven of niet, om redding in Christus te ontvangen, natuurlijk weet God in zijn goddelijk bewustzijn in detail wie zal geloven en wie de goddelijke gunst van redding zal verwerpen, maar op geen enkel moment verwijdt God de vrije wil van de mens, en dat zien we al vanaf Eden, Genesis 2.16-17.