

Christelijke rentmeesterschap

Tijd rentmeesterschap

Bijbelse tekst: Prediker 3.1-8

Inleiding

De basistekst van onze studie leert ons dat alles wat we in dit leven doen zijn eigen tijd heeft. Niets mag aan het toeval worden overgelaten. Alles wat we doen, moet een beginsel van harmonie gehoorzamen. Weten hoe te genieten van tijd impliceert onderscheidingsvermogen en ijver in de kansen die God ons geeft. Er komen twee ideeën uit de bijbellezing. De eerste is dat God ons tijd geeft en dat we goede, middelmatige of slechte beheerders zijn. En de tweede betreft de organisatie van onze tijd met betrekking tot werk, gezin, vrije tijd, kerk, enz. Deze les heeft daarom te maken met het beheer van onze tijd in al onze activiteiten.

1. GOD, DE HEER VAN DE TIJD

1. De tijd beheren die God ons geeft. Het eerste grote principe van ons rentmeesterschap van de tijd is het feit dat God de Heer van de tijd is en dat zijn regering voor ons het voorbeeld in deze zin wordt (Psalm 31:15, Handelingen 17:26).

2. Tijd is een geschenk van God. De tijd is nu een goddelijke gave die we verstandig moeten gebruiken (Ps 90.12). Wanneer de psalmist bidt: "Leer ons onze dagen te tellen, zodat we een wijs hart hebben", worden we gewaarschuwd en bewust van Gods timing. De uitdrukking "het tellen van onze dagen" geeft het idee van de kostbaarheid van de tijd en ook de beknoptheid van ons leven in dit tijdelijke bestaan. Elke minuut van ons is kostbaar en onmisbaar. En het juiste en opportune gebruik ervan is dat het ons wijs maakt, dat wil zeggen, in staat is om hen goed te leven.

II. BEGRIPPEN OVER TIJD

God wil niet dat we blinde slaven van de tijd zijn; hij wil dat wij leren "onze dagen te tellen", dat wil zeggen, onze tijd op zo'n manier te beheren dat het zal resulteren in ons welzijn in zowel tijdelijke als spirituele dingen.

1. Misvattingen over tijd. Hier zijn enkele fouten die moeten worden vermeden in het beheer van onze tijd.

a) Er bleef geen tijd over? Wanneer we niet alle benodigde dingen in de beschikbare tijd kunnen doen, is het probleem niet op tijd, maar in het gebruik ervan. Tijd is altijd beschikbaar; het zijn wij die het stikken met te veel activiteit en zonder prioriteit op elk moment. "Tellen van de dagen" betekent ook het tellen van tijd, dat wil zeggen, alle mogelijke activiteiten binnen de beschikbare tijd plannen, binnen een prioriteitscriterium, afhankelijk van het belang van dingen.

b) De tijd vliegt. Het is een andere veel voorkomende uitdrukking van degenen die werken, maar ze kunnen de taken niet uitvoeren in de beschikbare tijd.

c) De tijd zal voor de zaak zorgen. Deze zin wordt gebruikt door diegenen die een bepaald probleem niet in de gewenste tijd kunnen oplossen. Als gelovigen in Christus moeten we

begrijpen dat het niet de tijd is om een probleem op te lossen, maar dat we "de tijd moeten nemen" om voor de zaak te zorgen.

d) Ik heb geen tijd. Het hele punt is niet ons gebrek aan tijd, maar onze prioriteitscriteria in de tijd die we hebben. Slecht tijdmanagement leidt tot verwarring en desorganisatie. In het leven van de christelijke dienst is de prioriteit van het Koninkrijk van God (Mt 6:33).

e) Tijd verspillen. Dit is een veel voorkomende uitdrukking van degenen die niets doen. Om tijd te verspillen is makkelijk en gaat de tijd voorbij zonder die te gebruiken om te dienen aan wat nuttig is. Wie dit ook doet, zondigt tegen God, tegen zichzelf en tegen zijn naaste.

2. Bijbelse concepten over tijd.

Vanuit bijbels oogpunt is tijd gerelateerd aan "tijdelijke en eeuwige" aspecten van het menselijk leven.

a) Het menselijk leven in deze wereld is tijdelijk, dat wil zeggen, beperkt tot de tijd (Ps 90: 3-6, 8, 10). Ons fysieke leven hier is vluchtig, dus tijd is kostbaar en moet verstandig worden beheerd.

b) De mens heeft een eeuwig element in zich. Ja, ziel en geest zijn onsterfelijk. Een ding is de tijd van het fysieke leven; een andere is de tijd van de mens na de dood. De garantie voor een gelukkige eeuwigheid is om de Heer nu getrouw te volgen.

2. bijbelse begrippen over tijd. Vanuit Bijbels oogpunt heeft de tijd betrekking op "tijdelijke en eeuwige" aspecten van het menselijk leven.

a) het menselijk leven in deze wereld is tijdelijk, dat is, beperkt tot tijd (Ps 90.3-6, 8, 10). Ons fysieke leven hier is van voorbijgaande aard, dus de tijd is kostbaar en moet verstandig worden beheerd.

b) de mens heeft een eeuwig element in zichzelf. Ja, ziel en geest zijn onsterfelijk. Een ding is de tijd van het fysieke leven; een ander, is de mens de tijd na de dood. De garantie van een gelukkige eeuwigheid is in getrouw na de Heer, nu.

III. HOE WORDT DE TIJD WIJS GEBRUIKT

1. Het negatieve gebruik van tijd.

a) Verspilling van tijd. Tijd gebruiken wij eenmaal die voor ons hebben. Zodra u het niet langer gebruikt, kunt u het niet meer terughalen. Elke seconde is kostbaar. Daarom betekent het verspillen ervan om het onherstelbaar te verliezen. God heeft ons de tijd gegeven om het verstandig te gebruiken, voor ons eigen welzijn, voor onze naaste en voor de glorie van God.

b) Het verspillen van tijd met nutteloze zaken. Hoe vaak verspillen we tijd in nutteloze gesprekken, zonder opbouw, noch voor de ziel, noch voor de geest, noch voor iemand (2 Timotheüs 2:16). Zorgen voor de tong kan niet worden verwaarloosd (Jakobus 3:10). Er mag geen onhandig woord uit onze mond komen (Efeziërs 4:29). Dit is wat de Bijbel leert.

2. Het positieve gebruik van tijd.

a) Plan uw tijd. "Alles heeft zijn eigen tijd" (Ec 3.1). In deze bijbelse uitdrukking begrijpen we niet alleen dat onze tijd vooraf door God is bepaald, maar dat we methodisch moeten zijn over het gebruik ervan.

b) Punctualiteit cultiveren. "Wees niet traag in uw zorg" (Romeinen 12.11). Er is een gefailleerde rechtvaardiging tegen stiptheid die grote schade aanricht en we horen altijd: "Beter laat dan nooit." Punctualiteit maakt deel uit van het christelijke karakter.

c) Probeer tijd te verzilveren. Het betekent niet om het te verminderen of te vergroten. Het betekent er het beste van maken (Efeziërs 5: 16; Cl 4.5). (In het origineel betekent de uitdrukking letterlijk: kopen in relatie tot tijd). We moeten ook inwisselen de tijd in de geestelijke wereld, om prioriteit te geven aan geestelijke dingen als evangelisatie, onderwijs diensten, individuele bijbelse meditatie, gezinsaanbidding etc..

Conclusie

Het christelijk rentmeesterschap van de tijd is de basis voor het administratieve succes van alle lagen van het christelijke leven. Daarom moet de tijd geheiligd zijn voor de Heer.