

De kerk en haar roeping

DE KERK GEROEPEN OM TE LEVEN IN DE HEMEL

Filippenzen 3.20-21

Inleiding

We komen aan het einde van een reeks studies over de roeping van de kerk. We hebben verschillende problemen met betrekking tot dit onderwerp behandeld. Vandaag gaan we deelnemen aan onze laatste les over dit onderwerp. De kerk die geroepen is om in de hemel te leven. De reden waarom het belangrijk is om dit onderwerp te bestuderen, is omdat de kerk haar ware doel in deze wereld moet erkennen, en niet het doel van haar bestaan moet verwarren.

1. De hemel

De hemel is geen mystieke plaats of een filosofisch concept. De hemel is een echte plaats, waar God woont; van waar Jezus kwam, om de menselijke vorm aan te nemen, en daar keerde hij terug, na zijn opstanding, en vanwaar hij zal terugkeren, om zijn kerk te zoeken. Laten we eens kijken hoe de Bijbel de hemel beschrijft:

1. de hemel is een echte plaats: de hemel is geen denkbeeldige plaats, maar een echte plaats, waar de kerk voor altijd zal zijn met de Heer (1 Ts 4,17). Jezus beschreef de hemel als een plaats waar er veel woningen zijn (Joh 14.1-3).

2. De hemel is een onbeschrijflijke plek: ondanks de vele bijbelse verwijzingen over de hemel, geloven we dat het niet mogelijk is om het volledig te beschrijven, omdat de schoonheid en realiteit niet met menselijke woorden kunnen worden beschreven. De apostel Paulus zegt dat "... de dingen die het oog niet zag en het oor niet hoorde en niet het hart van de mens ingingen, die zijn die God heeft voorbereid voor hen die van hem houden" (1 Co 2.9).

3. De hemel is een ruime plaats: Jehovah's Getuigen beweren dat slechts 144.000 naar de hemel zullen gaan. De apostel Johannes op het eiland Patmos, had echter een uitzicht op de martelaren in de heerlijkheid, en schreef: "Daarna zag ik, en ziet, een schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en stammen en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in hun handen "(Rev 7.9). Als Johannes de martelaren in openbaring als "een schare, die niemand tellen kon" beschrijft, stel je voor wat de hele kerk zal zijn.

2. Eeuwig leven in de hemel

1. Perfecte heiligheid: In de hemel is er geen verleiding of zonde. Er de heiligen zal voor altijd van heiligheid en zuiverheid te genieten, zullen ze heerlijke en onvergankelijke lichamen krijgen, en mogen niet opnieuw zondigen (Ap 21.27; 22.14,15).

2. Volheid van kennis: in de hemel zal er geen school of wetenschap zijn. Maar de kennis zal perfect zijn. De mysteries zullen onthuld worden, theologische kwesties die moeilijk te begrijpen zijn, zullen uiteindelijk begrepen worden; en veel heimelijke dingen zullen onthuld worden (Deut 29.29, 1 Co 13.12).

3. Rest: In tegenstelling tot het huidige leven, in de hemel zal er geen noodzaak om te lopen van de ene kant naar de andere in de strijd om te overleven. We zullen voor altijd vrij zijn van vermoeidheid, vermoeidheid en pijn (Openbaring 14.13; 21.4).

4. Dienen: De hemel is geen plaats van vermoeidheid, maar het is ook geen plaats van inactiviteit. Het is verkeerd om te denken dat het enige wat we in de hemel zullen doen, is God prijzen. De Bijbel zegt: "Daarom zijn zij voor de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in zijn tempel; en die op de troon zit zal overschaduwen ... En geen vervloeking zal er meer tegen iemand te zijn , en het zal de troon van God en van het Lam, en zijn knechten zullen hem dienen "(Openbaring 7:15; 22,3).

5. Vreugde: Zelfs het grootste genot dat we ervaren in deze wereld kan niet vergeleken worden met de vreugde die we in de hemel zullen genieten. De hemel is een plaats van blijdschap en permanente vreugde (Openbaring 19.7, 21.4).

6. Gemeenschap met Christus: in de hemel zullen we als Christus zijn en zullen we hem van aangezicht tot aangezicht zien. Op dit moment is onze omgang met Hem gebaseerd op geloof. We bidden, we aanbidden en we dienen door geloof (1 Pet 1,8). Echter, in de hemel, kunnen we zullen hem van aangezicht tot aangezicht zien (Joh 14,3 5,8 II Co, Fp 1,23 Ap 22,4).

Conclusie

De hemel is de plaats waar de kerk zal leven voor alle eeuwigheid, Jezus de enige directe vertegenwoordiger van de hemel op aarde was, wijn aan de redding van onze zielen die voorbestemd waren om de eeuwige verdoemenis te bewerkstelligen, en het eeuwige leven in de hemel te garanderen . Elke christen zou ernaar moeten verlangen in de hemel te leven, omdat dit onze eindbestemming is.