

De kerk en haar roeping

Les 9

Titel: De kerk opgeroepen om de werken van de duivel ongedaan te maken

1 Johannes 3.8

Inleiding

Het grote probleem waar de mensheid voor staat is zonde. Zonde is als een virus dat de mensheid binnenkwam om het te vernietigen en het van God te scheiden. In de verzen hebben we gezien dat "De Zoon van God werd gemanifesteerd voor dit doel: om de werken van de duivel te vernietigen." Jezus kwam om dit virus te verwijderen en volledig te vernietigen. Als kerk nemen we deel aan dit proces, waarbij we degenen die getroffen zijn door dit virus nemen om het tegengif te ontmoeten.

I. Wat is zonde?

- 1. etymologische definitie.** In zowel het Hebreeuws als het Grieks brengt het woord zonde deze connotatie: doel missen. De Almachtige kwam en beval de man: "Dit is de weg, loop erin, zonder naar rechts of naar links te kijken" (Jes 30.21). Maar de mens begon, zonder acht te slaan op de goddelijke aanbeveling, het pad van rebellie te bewandelen, waardoor hij het doel miste dat de Schepper had voorgesteld: om hem te dienen in de schoonheid van zijn heiligheid.
- 2. Theologische definitie.** Zonde kan theologisch worden gedefinieerd als de opzettelijke en vrijwillige overtreding van de wetten die door God zijn ingesteld.
- 3. Bijbelse definitie.** In 1 Johannes 3.4 hebben we een definitie, hoewel klein, essentieel en compleet: "Zonde is ongerechtigheid."

II. De mogelijkheid van zonde

- 1. De zonde van Satan.** In 1 Johannes 3.8 schrijft Johannes dat de duivel vanaf het begin zondigt; hij heeft zichzelf nooit in de waarheid getekend (Johannes 8:44). Begiftigd met de vrije wil, werd de meest verheven en wonderbaarlijke der engelen, ook bekend als de gezelfde cherub, opgeblazen totdat, op zichzelf, ongerechtigheid werd gevonden (Ez 28:15). Zijn zonde staat ook bekend als de "veroordeling van de duivel" (1 Tm 3.6).
- 2. De vrije wil van de mens.** Begiftigd met de vrije wil en de goddelijke aanbeveling, men wedde tegen zijn Schepper, denkend dat die dus zo wijs en volmaakt zou zijn als God. In plaats van alwetendheid kreeg die echter een schuldig geweten en schaamde zich voor de zonde (Gen. 3.9-11).
- 3. Verleiding** Onze eerste voorouders werden verleid door de begeerlijkheid van de ogen, door de lust van het vlees en door de trots van het leven (1 Joh 2:16). Eva, ziende dat de vrucht van de boom goed was om te eten (begeerlijkheid van het vlees), aangenaam voor de ogen

(begeerlijkheid van de ogen) en wenselijk om begrip te geven (trots van het leven), nam het, at het en bood nog steeds aan haar man (Gen. 3.6) De cyclus van de val was voltooid. Wat de verleiding was, wordt nu de overtreding van de Wet van God. **4. De verleidelijke agent.** Waarom verleidde Satan Adam en Eva? Door zijn intense en onverbiddelijke haat tegen de mens. De Heer Jezus verzekert ons dat de Duivel vanaf het begin een moordenaar is (Joh. 8. 44). Als die toestemming had, zou die de mensheid daar in Eden doden. Omdat hij het niet kon doen, bracht hij Adam ertoe op te rebelleren tegen de Heer. Hij deed al de inspanningen om onze ouders te ruïneren. De slang gebruiken om Eva tot zonde te leiden (2 Cor. 11: 3), en ging door en bracht haar ertoe om de mens tot rebellie tegen de Schepper aan te zetten (1 Tim 2:14).

III. De kerk geroepen om de werken van de duivel ongedaan te maken

Jezus is de enige die de werken van de duivel kan vernietigen en heeft zijn kerk gestuurd om dit medicijn naar de mensheid te brengen. De kerk is verantwoordelijk voor het injecteren van harten met deze antivirus. Jezus wist dat de duivel tegen de kerk zou opstaan, waarvoor hij ons belooft dat "de poorten van Hades niet zullen overwinnen" (Matt 16,18).

Prediking: De kerk gaat jaar na jaar door met het prediken van de vernietiging van de werken van de duivel. Iedereen die het woord hoort en zich bekeert, is een groot verlies voor de duivel (Colossenzen 1: 12-13).

Zorgen: de kerk is een plaats van zorg, velen komen van vele jaren zwak en uitgeput onder de macht van de zonde. Wanneer die persoon in de kerk arriveert, biedt de kerk die noodzakelijke zorg zodat deze persoon zich herstelt om zijn reis als winnaar voort te zetten. (Galaten 6.1-2)

Opleiden: De kerk heeft ook de taak om haar leden te trainen met het woord van God, zodat ze van slachtoffer naar overwinnaar kunnen gaan. De kerk moet haar leden trainen zodat iedereen die echt wil de mogelijkheid heeft om in het Koninkrijk van God te werken (1 Petrus 3:15).

Investeren: Elk lid van de kerk is geroepen om te investeren in de uitbreiding van het Koninkrijk van God. We zijn allemaal tot het evangelie gekomen omdat anderen vóór ons tijd, geld en zelfs hun eigen leven investeerden om dit kostbare antivirus voor ons te brengen. Als we echt begrijpen dat Christus ons van onze zonden heeft gereinigd, zouden we niet aarzelen om in het Koninkrijk van God te investeren, zodat dit antivirus iedereen binnen ons bereik zal bereiken (1 Timotheüs 6.17-19).

Conclusie

Jezus is de enige die ons van onze zonden kan reinigen. Als kerk nemen we ook deel aan dit proces van vernietiging van de werken van de duivel. Elke ziel die gered wordt, elke overwonnen verleiding is vernietiging voor het koninkrijk der duisternis. Laten we een toegewijde kerk zijn om de overwinning te verkondigen die in Christus Jezus is.