

De kerk en haar roeping

Les 7

Titel: de kerk geroepen om te getuigen

Markus 16.15-16, Handelingen 17-8; 1 Korintiërs 9,16

Introductie

Als de kerk van de Heer worden we geroepen om het zout van de aarde en het licht van de wereld te zijn (Mt 5:13). Het is daarom dringend nodig dat we het verschil maken in deze eeuw. Hebben we deze missie vervuld zoals Jezus vereist? Of zijn we slap geworden? We hebben een missie om te vervullen. We kunnen geen tijd verspillen. Laten we de Heer getrouw dienen en zijn wil in acht nemen, want alleen dan zullen we naties, volkeren en etnische groepen bereiken met de reddende, bevrijdende en transformerende boodschap van het Evangelie van Christus Jezus.

I. Definitie

Er zijn drie met elkaar verbonden woorden in de verkondiging van het goede nieuws die onze aandacht verdienen: evangelie, evangeliseren en evangelisatie. Deze definiëren en verklaren de ultieme missie van de kerk op aarde.

1. Evangelie (Marcus 16:15). We zullen alleen het belang van de evangeliserende missie van de kerk begrijpen door de betekenis van het evangelie te begrijpen. Wat is het evangelie? In de eenvoudigste zin wordt het evangelie gedefinieerd als 'goed nieuws van de zaligheid in Christus'. Met andere woorden, "evangelie" is de inhoud van Gods openbaring in Jezus als Redder en Heer van alle schepselen die Hem als hun persoonlijke Redder accepteren. Het Evangelie is daarom de reeks doctrines van het christelijk geloof die aan elk schepsel moet worden verkondigd.

2. Evangeliseren. Mattheüs 28: 19-20 presenteert de evangelische imperatief van Christus aan zijn kerk, met vier verbale bepalingen:

→ Ga . In de zin van verhuizen om mensen te ontmoeten om de heilsboodschap van het evangelie te communiceren; → Maak discipelen . Met het gevoel 'bij' mensen te zijn en hen tot volgelingen van Christus te maken; → Dopen . Het is de fysieke daad die de nieuwe discipel bevestigt door zijn openbare belijdenis dat Jezus Christus zijn Heiland en Heer is; → De doctrines van de Bijbel te onderwijzen , met als doel de discipel te vervolmaken en voor te bereiden op zijn reis in het christelijke leven.

3. Evangelisatie. Het heeft een technisch karakter, omdat het voorstelt om de christen te leren om, effectief, de taak van evangelisatie te vervullen. Evangelisatie in de plaatselijke kerk omvat georganiseerde en geactiveerde actie van de leden om drie acties te ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor de persoon van de evangelist: informatie, overtuigingskracht en integratie van de nieuwe bekeerling.

B. een verantwoordelijkheid van allen. God schiep de mens in zijn beeld en gelijkenis (Gen 1.26). De mens heeft gezondigd en liep weg van God. Wegens dit, ontving hij het grimmige oordeel: fysieke en geestelijke dood (Rom 3,23). De goddelijke oplossing voor een dergelijke straf was de vicaris (plaatsvervangend) offer van Christus (Joh 3,16). Jezus nam de schuld die van ons was en nam het op zich (Jesaja 53.4-6). Deze waarheid, die in de evangeliën wordt verteld, moet door de kerk aan de gehele wereld in tijd en uit tijd worden afgekondigd (2 Tim 4,2).

De mens is niet alleen samengesteld uit ziel en geest, maar heeft ook fysieke en emotionele behoeften, evangelisatie moet het als een geheel overwegen (Jakobus 2.14-17). Daarom, laten we zorgen voor de mens als een geheel (1 Kor 6.18-20, 1 Tess 5,23), het bevorderen van hun verzoening met de Schepper en hen te voorzien van de nodige voorwaarden voor om de volledige Gemeenschap van de familie van God te voelen.

II. De grote Commissie-de kerk verkondigt het evangelie in de wereld

A). De "ga". De 'ga' van Jezus betekent ook grenzen overschrijden. Het evangelie in een andere cultuur verkondigen is de grote uitdaging van zendingswerk. We kunnen de cultuur van een volk niet verachten aan wie we proberen te evangeliseren, noch onze eigen cultuur opleggen (1 Ko 1.1- 2).

De cultuur van een volk moet worden geëvalueerd en bewezen door de Schrift. Aan de ene kant elke cultuur heeft zijn schoonheid en goedheid, want de mens is geschapen door een goede en liefhebbende God, aan de andere kant, als gevolg van de val, werden culturen bevlekt door de zonde en gedeeltelijk gedomineerd door demonische acties. Ben je klaar om het Evangelie buiten je grenzen te prediken? Maak je klaar voor deze uitdaging!

B)De opdracht is om discipelen te maken in alle naties. Het woord "natie" is de vertaling van de term ethnos die verwijst naar etnische groepen en niet in de eerste plaats de landen. Een land is een politiek gedefinieerde natie. Etniciteit is een cultureel bepaald volk met een eigen taal en cultuur. Volgens sommige zendingen zijn er 24.000 etnische groepen in de wereld. Bijna de helft van dit totaal is nog niet geëvangeliëerd. Word je door dit ontroerd? Er zijn miljoenen mensen die het Evangelie van Christus nog niet hebben gehoord. Het is dringend en noodzakelijk om het motto van de apostel Paulus te naleven: "En alzo zeer begerig geweest ben om het Evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was" (Romeinen 15:20).

Conclusie

De Integrale Missie van de Kerk benadrukt de dubbele roeping van de volgelingen van Christus geopenbaard in de evangeliën: zout van de aarde en het licht van de wereld (Mt 5: 13-16). De prediking van de plaatselijke kerk moet weerspiegelen wat het is, doet en zegt. De Heer zoekt mensen die niet alleen het evangelie horen, maar het ook gemakkelijk gehoorzamen (Lucas 6:47, 48). Laten we daarom gehoorzamen aan de opdrachten die de Heer ons gaf, maar vooral de Grote Opdracht die door Jezus is ingesteld (Marcus 16:15) volgens het motto van de integrale missie van de kerk: het hele evangelie voor de alle mensen.