

## De kerk en haar roeping

### Les 3

**Titel:** De kerk geroepen om vruchten te dragen

**Bijbelse tekst:** Johannes 15.1-9

### Inleiding

Een van de doelen van God voor zijn kerk, is dat het vruchten kan voortbrengen die consistent zijn met wat het vertegenwoordigt, dat wil zeggen, met de spirituele en eeuwige natuur die als het belangrijkste kenmerk werd gegeven, levend in een wereld van duisternis. De vruchten voortgebracht door de kerk van Christus identificeren de oorsprong en de uiteindelijke bestemming ervan, dit onderwerp zullen we in deze les behandelen.

### I. De kerk geplant in Jezus

**1. De kerk als takken van de wijnstok.** De kerk bestaat niet op zichzelf, het is de tak van een stam die uniek is: de Heer Jezus Christus, v.1-2. De kerk heeft geen zelfbescherming, maar onze bescherming komt van God, die de landheer is in deze oogst, v.1-b de kerk is niet alleen een organisatie maar ook een organisme, als een organisatie ontmoet ze met haar leden en ze beslissen interne zaken en promoten hun activiteiten enz., maar als een organisme is de kerk levend en actief vol van kracht om Gods doelen te vervullen die ervoor ontworpen zijn. *"Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders."* (Rm.8.29).

**2. De kerk die zijn doel vervult.** Omdat God de kerk geroepen heeft om vrucht te dragen, is het noodzakelijk dat het zijn doel vervult. Het is als een vliegtuig dat is ontworpen om te vliegen, maar alleen over land kan reizen, de ingenieurs die dit vliegtuig bouwen zullen niet tevreden zijn om te zien dat het doel niet is bereikt. Velen komen tot Christus, maar slagen er niet in een leven te leiden met goede vruchten die eigen zijn aan het christelijke leven, sommigen zijn opgesloten in oude banden, anderen zeggen: ik ben geen goede christen, ik moet nog steeds de vruchten van de Geest leven. Het teken dat we wedergeboren zijn, zijn de vruchten van de Heilige Geest in ons leven en dat is mogelijk voor iedereen, omdat we in Christus zijn geplant (2 Kor 5:17).

**3. De kerk die eruitziet als Christus.** Bij het stichten van zijn kerk, wil Jezus dat we een gelijksoortig volk zijn, de belangrijkste vrucht daarvoor, de vrucht van de liefde, degene die God en de naaste liefheeft (1 Kor. 13.3), heeft de uitstekende vrucht om al de rest te bereiken, want zonder ware liefde zullen we ondankbaar, trots, veroordelend zijn en zullen we nooit vergelijkbaar zijn met onze leraar, (Joh. 13.35), de taak van de kerk is om de gelovigen te

onderwijzen en ze te leren zich te ontwikkelen. Om ware vrucht te hebben, is het noodzakelijk om verbonden te zijn met de Wijnstok, die Christus is en van Hem het sap te ontvangen om stevig te zijn. *"Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand"* (v.6). We kunnen niet vergeten dat liefde niet alleen in woorden wordt onthuld, maar eerder in een houding (Jak.2.14).

### II. De kwaliteit van de vruchten van de kerk

**1. Kwaliteit vruchten.** De vruchten moeten aangenaam zijn voor God, de landman van de wijnstok. Er zijn gelovigen in de kerk die een soort gedrag vertonen, maar wanneer buiten zijn volledig een andere persoon zijn, het meest irritante voor een onbekeerde persoon, is om de slechte vruchten van een gelovige te zien, die soms zo'n grote barrière produceert, dat de Een ongelovige zal zijn beslissing voor Christus niet nemen (Mt.5.13). Ik heb gesproken met mensen die vele jaren geleden het slechte getuigenis hadden van gelovigen, en dat werd een sterkte in hun leven tegen allen die het evangelie prediken, onze verantwoordelijkheid om vrucht te dragen is geen optie, maar een plicht.

**2. Vruchten die blijven.** De vruchten in het leven van de gelovige moeten blijven. Het grond waar het zaad valt, moet ontvankelijk zijn (Mt 13.7-8), een van de problemen die de bloei van de gelovige verhindert, is niet om het hart te openen zodat Gods werk compleet is in zijn leven, Jezus vertelt ons over de toestand van de aarde, zodat we vruchten in overvloed kunnen produceren. God, de Heer van de wijngaard, zoekt vrucht in zijn volk, en zijn naam wordt verheerlijkt als we vrucht dragen. *"Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en dus mijn discipelen bent"* (v8).

**3. Vruchten in alle seizoenen.** De kerk is niet afhankelijk van de seizoenen om vruchten voort te brengen, omdat we takken zijn van een onfeilbare stam en de kracht ervan nooit uitgeput zal zijn: *"Omdat als we samen met hem werden geplant in de gelijkenis van zijn dood, zo zullen we in die van zijn opstanding zijn; (Rm 6.5).* Daarom moet de bevruchting van de kerk in alle tijden zijn, in Galaten 5: 22-23 worden die vruchten gespecificeerd en verzetten zich tegen elke veroordeling van de wet.

### Conclusie

De kerk werd door God geroepen om vruchten te produceren die verenigbaar zijn met het geloof dat we uitdrukken. Mogen we in alle tijden een leven van vruchtbaarheid leven, zelfs in tegenspoed, omdat de God die we dienen nooit in een crisis terechtkomt, maar Hij is heer over de crisis.