

De kerk en haar roeping

Les 6

titel: De kerk Geroepen om voorbede te doen in gebed

Mattheüs 6.9-13

Introductie

Een van de redenen voor de roeping van de kerk is om te bidden en voorbede te doen. Sinds het begin van zijn bediening op aarde is de Heere Jezus bezig zijn discipelen te onderwijzen om te bidden, en Hij gaf ons een voorbeeld van een leven met een gebedsroutine, het is door het gebed dat de gelovige communiceerde met zijn Schepper.

1. De kerk geroepen om te bidden.

a) Het doel van God in het gebed van de gelovige. Bidden is praten met God, het zijn momenten waarop we de hemel naar de aarde brengen door een vrij en spontaan gesprek met de Schepper. God heeft ons niet nodig om Hem te gedenken aan wonderen of zegeningen die we hier op aarde nodig hebben, deze zijn al bepaald door Hem voor ons, maar Mt.6.32 Gods doel voor ons om te bidden is dat ons vertrouwen groeien in Hem. Als wij bidden dan laten we onze hoop uitdrukken en we hebben er alle vertrouwen in gesprek met onze schepper, in een gemeenschap van vrede tussen de Heilige God in de hemel en zijn kinderen op aarde. In gebed nemen we ons verslag van wat we hier in deze wereld leven met onze Vader in de hemel. Wij zijn ambassadeurs en we rapporteren aan Hem.

b) Hoe moeten we bidden? Jezus heeft ons de juiste formule voor gebed geleerd. Nadat de genade in het Nieuwe Testament is geopenbaard, leert Jezus ons bidden voor erkenning van het vaderschap van God over ons. V.9, verlangen naar de komst van het koninkrijk, v 10, in overeenstemming te zijn met de wil van God, v10, v11 vragen voor de behoeften, vragen om vergeving, v 12 verlossing tegen verleidingen, verhoging en verheerlijking van de Almachtige God, v13 . Als we bidden om slechts een lijst van verzoeken voor God te brengen, drukken we onze houding van liefde tegenover Hem niet uit, maar wanneer we voor Hem bidden, erkennen we Zijn soevereiniteit over ons, we willen niet alleen staan uit noodzaak, maar uit liefde voor Hem, de laatste optie is veel aangenamer.

c) De effectiviteit van het gebed. We hebben in het Onze Vader gezien dat Jezus zelf ons leert bidden in onze gebeden. " *En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden*" Lk.11.9-10. Het gebed van de

gelovige wordt beantwoord door de enige bemiddelaar tussen God en mensen. Ti.2.5, ons gebed wordt effectief omdat we een onveranderlijke priester hebben Hb.10.21-22.

d) Tegengif tegen angst

Paulus schreef: "Maak je nergens zorgen over, maar in elke situatie, met gebed en smeking, met dankzegging, presenteer je je verzoeken aan God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal hun harten en gedachten bewaren in Christus Jezus "(Filippenzen 4: 6-7). Zorgen om niets; bid voor alles!

II. Het gebed in de Bijbel.

a) privé- of groepsgebed? Hoe moeten we bidden? Privé of in een groep? Beide wegen zijn belangrijk en hebben Bijbelse ondersteuning. Jezus had de gewoonte om alleen te bidden Lk.5.16 op plaatsen gescheiden van de mensen. "Maar u, als u bidt, gaat uw kamer binnen en sluit de deur, bidt tot uw Vader die in het verborgene is; en uw Vader die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar belonen. "Mt.6.6. Ook Jezus benadrukt zelf het groepsgebed, Mt.18.19-20, Handelingen 4:34, het is waar dat je speciale momenten moet scheiden om alleen met God in je kamer te zijn, maar er is ook de grote behoefte om te zijn in zijn aanwezigheid samen met de broeders in gemeenschap met het lichaam van Christus. Handelingen 4.31.

b) Gebed met geloof en gehoorzaamheid. Alle gebed moet gedaan worden aan de Vader, altijd in de naam van Jezus met geloof en houding van gehoorzaamheid tegenover de Schepper "Maar vraag met geloof, zonder aan iets te twijfelen; want hij die twijfelt, is als de golf van de zee, die door de wind wordt meegesleept en van de ene plaats naar de andere wordt gegooid. "Jak. 1.6. De houding van gehoorzaamheid is van bijzonder belang wanneer we God benaderen. De psalmist zei: "Als ik in mijn hart had gekeken naar ongerechtigheid, zou de Heer niet naar mij hebben geluisterd." Psalm.66.18.

c) Bidden en vasten. Soms verbindt de Bijbel deze twee thema's als zeer parallele betekenissen: "En ik wendde mijn aangezicht tot de Heere God, op zoek naar hem in gebed en smeking, in vasten, zak en as." Dn.9.3 de praktijk van het gebed en vasten zijn ook samen in het nieuwe testament in teksten zoals: Ac.13.3; Ac 14.23, vasten moet altijd gepaard gaan met bidden, er zijn mensen die vasten om af te vallen, als dit de motivatie is, doe het niet, het is beter om naar de diëtist te gaan. Als we vasten moeten we alle aandacht schenken aan het doel waarin we zijn.

Conclusie

Gebed is de enige manier geweest waarop de gelovige tot God kan naderen, we kunnen geen nalatigheid gebruiken in deze praktijk waardoor de heiligen uit het verleden grote overwinningen hadden en helden in het geloof werden.