

De KERK EN HAAR ROEPING

Les 4

De kerk en de gaven van de Heilige Geest

Inleiding:

We zijn gekomen tot een zeer belangrijk onderwerp van deze studie over de kerk en de gaven van de Heilige Geest. Dit is het onderwerp dat we zullen behandelen in deze les, dat aan het eind van deze studie elke gelovige kan verlangen naar de manifestatie van de gaven van de Geest in hun leven, in de bediening van het werk van God.

Classificatie van de geestelijk gaven.

1. Gaven die de wijsheid van God manifesteren.

A) Woord van wijsheid (I Kor.12.8). Deze gave wordt gemanifesteerd doordat de Heilige Geest de bovennatuurlijke openbaringen van de wijsheid van God aan de gelovige op de aarde brengt, dit is een onmisbaar geschenk voor de christelijke leiders, meestal degenen die de leiding hebben over de hoeden, zoals we zien in de beslissing van de apostel Jacobus en van de andere apostelen op de niet-Joodse kerk (Handelingen 15.19-20)

B) Woord van kennis (I Kor.12.8). Hoewel het lijkt op de gave van het woord van wijsheid is het niet hetzelfde, hier is een verwante wetenschappelijke feiten te onderscheiden veel kennis en leringen die normaal gesproken niet aan de mens is geopenbaard. Paulus wederom verwijst naar deze gave in (I Kor.1.5) "want in alles wat je was geworden in Hem, in alle rede en alle kennis."

C) Onderscheiden van geesten (I Kor 12.10). Het is een gave van de Geest van kennis en bovennatuurlijke openbaringen om niet te worden misleid door Satan of door menselijke slimheid. (2 Kor.2.11). De gave van onderscheidende geesten laat ons weten of de acterende geest van God is of niet.

2. Gaven die de kracht van God manifesteren.

A) Gave van geloof (I Kor.12.9). Het maakt dat de kerk overwint alle obstakels, dit is een speciaal geloof die verschilt van het geloof voor redding en normale christelijk geloof, dit is een geloof dat werkt voor bovennatuurlijke wonderen, Jezus zei dat je met dit geloof zelfs bergen of obstakels kunt vervoeren. (Mt.17.20).

B) Gave van genezing (I Kor.12.9) is heel duidelijk dat dit gave betekent het weg nemen van een lichaam ziekten, Jezus zei: " ... op de zieken hun handen, en zij zullen herstellen. (Markus.16.18b)

C) Gave om wonderen te verrichten (I Kor.12.10). Een wonder is een actie die in strijd is met de wetenschappelijke wetten, ook te zien in Hebr.2.4 " God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil." Er zijn een aantal van passages die dit als gave manifesteert (Hand.8.39-40, Hand.20.9.12; Hand.19.11-12).

3. Gaven die Gods boodschap manifesteren.

A) Gave van profetie (I Kor 12.10). Het is een geschenk van verbale boodschap gegeven door de Heilige Geest voor de stichting, vertroosting en aansporing van Gods volk (I Kor.14.3). Degene die de gave van profetie van God ontvangt, levert een boodschap naar de mensen. Als de profetie NIET binnen de principes van God is en zijn woord, zo'n profetie is niet van Hem.

B) Gave van verschillende talen (I Kor.12.10) is een verbaal gave om een bovennatuurlijk taal te spreken, er zijn talen die worden begrepen door de mens, bijvoorbeeld bij de dag van Pinksteren, maar ook andere talen zijn engelachtige (I Kor.14.2; Rm 8,26,27).

C) Gave van uitleg van talen (I Kor.12.10) is ook een gave van manifestatie van verbale boodschappen, het heeft niet te maken met vertaling want hier gaat het niet om woorden, maar een boodschap. Paulus de apostel zei dat degene die de gave van talen heeft moet bidden om ook te interpreteren (1 Kor.14.13)

Conclusie

De kerk van Christus moet verlangen naar het uitoefenen van geestelijke gaven want het is door hen dat we optimaal onze taak kan vervullen in deze wereld en te strijden tegen de vijand van onze zielen.