

## De kerk en haar roeping

Les 5

### De gaven van bediening en andere gaven van de Geest

#### Efeziërs 4.7-13

#### Inleiding

Na het bestuderen van de lijst van de negen geestelijke gaven in 1 Korinthiërs 12, zullen we ministeriële gaven observeren die God aan zijn kerk gaf, en ook andere gaven die sommigen hebben voor de stichting van de kerk. Dit zijn een grote zegen voor het perfecte functioneren van de kerk op aarde.

#### I. De ministeriële geschenken.

De ministeriële ambten in de kerk moeten als geschenken worden gezien, wanneer de gelovige zijn gave ziet als een titel, heeft die de neiging om het pad van trots in te gaan en niet te handelen in overeenstemming met Gods doel.

**1. Apostol.** De term apostel betekent "gestuurd" Jezus zond twaalf apostelen om de boodschap van het nieuwe verbond voor de mensheid te verkondigen, met inbegrip van de eerste leiders van de christelijke kerk draaide zich om en werden getraind door de gave van Christus v 7, het geven van instructie en het bepalen van de toekomst van de nieuwe kerk met zijn grondslagen en doctrines. De eerste groep genaamd apostelen de twaalf leerlingen van Jesus Lc.6.13 vervolgens in de bijbelteksten zijn er andere referenties zoals apostelen Barnabas en Paulus, Hand.14.14, en het lijkt waarschijnlijk dat ook Andronikus en Junia 16,7 Rm die Paulus noemt in II Corinthian 8.23.

**2. Profet.** Profetie is ook een deel van de 5 geschreven ministeries in Efeziërs 4, God in Zijn genade heeft de mens gaven gegeven om zijn macht op aarde te manifesteren. De profeten moeten zeer correct in hun gave, en niet verwarren de stem van God met die van hen zelf, daarop spreekt het woord van God tot ons het volgende: "Ieder heeft gaven gekregen. Gebruik die om elkaar te dienen, want zo geeft u de rijkdom van Gods genade aan elkaar door. Wie in de gemeente spreekt, moet dat doen alsof God door hem spreekt. Wie praktisch werk doet, moet dat doen door de kracht die God geeft. Als dat het geval is, zal God geëerd worden door Jezus Christus. Voor Hem is alle eer en macht, voor altijd en eeuwig! Amen." I Pe.4.10-11. Als de profeet iets tegen de principes van God en zijn woord spreekt, is zo'n profetie niet waar. De Bijbel leert ons dat we de profetie moeten oordelen, "Laat de profeten spreken twee of drie, en de anderen oordelen." I Kor.14.29, hier is een verschil tussen profetie oordelen en de profeet te oordelen.

**3. Evangelist.** De taak van de evangelist is het prediken met enthousiasme en kracht van het Heilig Evangelie, het is een boodschap van evangelisatie voor de zondaars. In de woorden van Paulus aan Timotheüs leiden ons om te begrijpen dat zijn roeping was een evangelist. II Tm 4.2,5. De Bijbel vermeldt dat Filippus was een evangelist, Hand.21.8, velen geloofden in zijn prediking en werden gedoopt (Handelingen 8.6,12) Eusebio (265-339 v. Ch), een

kerkhistoricus beschrijft als volgt: "En zij verstrooid de reddende zaden van het koninkrijk der hemelen, zowel veraf en dichtbij, en over de hele wereld ... dan begon de lange reizen, voerden zij het bediening van evangelisten, vol verlangen om Christus aan die nog niet het woord des geloofs had gehoord te prediken." (Ecclesiastical History) door Eusebio, Vol.III, hoofdstuk 37, pag.1.2.

**4. Voorgangers.** Voorgangers hebben een roeping van God om de kudde te weiden of leiden, het komt van het concept van Israël als een kudde en God Zichzelf als hen Herder, Psalm.23.1, voorgangers hebben het gewicht van het kudde op hen. " Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut" Hb.13.17. De voorganger moet kunnen leren, een leraar hoeft geen voorganger te zijn, maar de voorganger moet een leraar zijn.

**5. Leraren** ontwikkelt de bijbelse leer onderwijskundig, met een hoge opleiding en inspiratie, velen zouden graag een evangelist voor zijn welsprekendheid om de boodschap over te brengen horen, maar hebben minder belang wanneer een leraar spreekt, maar het is de systematische onderwijs dat brengt ons tot geestelijke groei en volwassenheid. Een christen die alleen naar evangelistisch campagne gaat heeft niet dezelfde geestelijk volwassenheid als een christen onderweze door de leraren van de kerk. Het is niet voor niets dat God gaf verschillende gaven aan zijn kerk. In de grote opdracht spreekt Jezus ons duidelijk over de waarde van het onderwijzen Mt.28.19-20.

#### II. Andere gaven

We zien ook dat God andere gaven heeft om dingen voor zijn koninkrijk te doen. We zien in Romeinen 12.6-8 enkele van deze gaven:

En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij **profetie**, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het **dienen**; hetzij wie onderwijst, in het **onderwijzen**; hetzij wie bemoedigt, in het **bemoedigen**; wie **uitdeelt**, in oprechtheid; wie **leiding** geeft, met inzet; wie zich over anderen **ontfermt**, met blijmoedigheid.

#### Conclusie

Jezus heeft zijn gaven aan de kerk gegeven en verwacht van ons dat we trouw zijn over het juiste gebruik, om in de juiste richting te handelen binnen de gave die God ons heeft gegeven. We hebben allemaal minstens één gave.