

Onderwerp: Spirituele oorlogvoering

Les 9- De geestelijke strijd in de gedachten

Tekst: Filippenzen 4.7

Gids voor deze Preekstudie:

- *Begin Lifegroup met gebed (max 5 minuten)*
- *Begin gesprek met de Icebreaker (max 5 minuten)*
- *Ga verder met punt 2 (max 10 minuten) en daarna punt 3 (max 30 minuten)*
- *Sluit met gebed... punt4, bid ook voor elkaar (max 10 minuten)*
- **Opmerking:** *de leider moet niet alleen de bestaande les lezen, maar ook*

proberen zijn / haar eigen commentaar te ontwikkelen en de les vloeiend uitleggen op een manier dat er goed geleerd wordt door de groep, de groep laten vertrekken met de wens om aan het einde van de vergadering terug te keren naar de volgende studie , je bent verantwoordelijk om de mensen van je groep door de week te bellen en hen aan te moedigen, laat de groep niet doodgaan, God heeft ons geroepen om het leven te implanteren, vrienden en burens uit te nodigen, probeer nieuwe leiders in je eigen groep te stichten.

Vraag LifeGroup-leden om hun favoriete punten uit de preek te delen, wat hun heeft geraakt, een zin of moment uit de preek die ze het meest hebben onthouden of waar ze vragen over hebben. Als leden niet zo goed de preek kunnen herinneren, neem dan jouw notities door en deel je favoriete punten. (max 2 minuten per persoon)

INTRODUCTIE

We hebben het einde van het onderwerp over geestelijke oorlogvoering bereikt. Wanneer we naar de geschiedenis van oorlog in het verleden kijken, zien we dat de eerder gebruikte methoden niet te vergelijken zijn met het moderne systeem dat tegenwoordig bestaat, het is de constante strijd die we hebben tegen satan en zijn demonen, de menselijke gedachten is een slagveld, waarin de meest destructieve aanvallen van de vijand plaatsvinden, maar degenen die hun geest onderwerpen aan God kunnen de duivel weerstaan met al hun machinaties.

I - DE OORLOG IN DE GEDACHTEN

De geestelijke strijd is een constant feite, of de christelijke het geloof of niet, het is waar dat we allemaal te maken hebben met deze aanvallen van de vijand en vele verliezen door te negeren dat ze een vijand hebben en zich niet voorbereiden voor een constante strijd.

1) Onze denken is een kwetsbare plaats. De gedachten is als een constant slagveld, want in een periode van 24 uur kan door de menselijke hersenen, een ontelbaar aantal gedachten, veel van hen zijn aanvallen die zijn ontworpen om ons leven te vernietigen. Zodoende kan een persoon in angst leven en gefolterd worden door zijn eigen gedachten, een interne oorlog leiden. De psalmist erkende de voorzienigheid van God in deze oorlog tegen gedachten Psalm 139.23-24.

2) Gedachten over zonden. "Van binnenuit, van de harten van mensen, komen de kwade gedachten, overspel, hoererijen, moorden, diefstallen, hebzucht, kwaad, bedrog, wellust, afgunst, laster, trots, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens." Markus.7.21-23

De kwade strategieën om de mens tot zonde te brengen, worden in de gedachten geprojecteerd, hetzij in korte of lange tijd, op een manier dat niemand onschuldig wordt. Zodra we het over denken hebben we de gelegenheid om de slechte gedachte te verwerpen, maar als we het accepteren brengen we het in praktijk, en wordt de zonde voltrokken. Hoewel we allemaal oorlog hebben in onze gedachten, zijn er echter mensen die constant aanvallen hebben, maar het is belangrijk om de spirituele strijd te intensiveren. Efeziërs 6.12.

3) Herinneringen die onze vrede wegnemen. Het belangrijkste aanvalswapen van de vijand tegen de gelovige is om zijn geest te bombarderen met beschuldigingen van zonden uit het verleden. We weten dat we allemaal leefden volgens de verlangens van het vlees en de gedachten (Efeziërs 2.3), maar de genade van God geopenbaard in onze Heer Jezus Christus verzoende ons en vergaf ons, we zijn gered door genade, deze mentale aanvallen neemt afstand van vrede en leidt de gelovige tot een toestand van twijfel aan Christus 'eigen offer.

2. DE AANVALLEN VAN DE GEDACHTEN OVERWINNEN

1. Het beschermen van onze gedachten. Onze gedachten moet toegewijd zijn aan God en toegewijd zijn aan zijn heilige Schriften. De Bijbel zegt ons: "Geef de duivel geen plaats." Efeziërs 4:27, iemand zei dat een vogel over ons heen kan vliegen, maar we kunnen niet toestaan dat het nest boven ons hoofd wordt gebouwd.

2. We verwerpen de zondige gedachten in onze denken. In dit onderwerp van spirituele oorlogsvoering hebben we verschillende soorten kwade bezittingen behandeld, maar vandaag hebben we het over het fundamentele punt "onze gedachten", omdat hierin wordt alles geprojecteerd. Als we onze gedachten laten aan de sentimentele en kwellende stoornissen in de ziel, kunnen we niet leven in de rivier van levend water waarover Jezus sprak in Johannes 7.38. Elke christen heeft de plicht slechte gedachten af te wijzen, zodat zijn gedachten geen plek wordt van strategie van de vijand. Filippenzen 4.8

3. Neutralisatie van de negatieve effecten van slechte herinneringen. Slechte herinneringen zijn soms onvermijdelijk, veel gelovigen leven vastgebonden in herinneringen aan zijn vroegere zonden, omdat velen zichzelf niet vergeven voor hun fouten, maar God vergeeft. We weten dat God niets vergeet, natuurlijk vergeet God niet om diegenen te belonen die zijn heilige deden op aarde Mattheüs 10.42. Er is één ding dat staat geschreven dat God vergeet, en dit is onze zonden die vergeven en gespoeld worden aan het kruis van Christus (Jesaja 43:25). Ik wil u vragen niet meer te lijden voor iets dat is al geregeld. God heeft je vergeven op de dag dat je je bekeerde en je zonden aan Hem beleed, maar Hij wil dat je jezelf vergeeft en niet langer een slaaf bent van de negatieve gedachten die je martelen.

3. DE POSITIE VAN DE GELOVIGE OP DE HEEMELSE PLAATSEN.

1. Vrij blijven van ons gedachten. Ik heb gebeden voor bevrijding van veel mensen, maar de verontrustende ding is dat soms denkt men dat nu ze vrijgelaten zijn uit de slavernij, hoeven ze dan hun plichten niet te vervullen. Maar de ware bevrijding moet plaatsvinden voor het eerst in de gedachten, als dat gebeurt, is het niet nodig om te bidden voor bevrijding omdat een bevrijde gedachten elke gehechtheid verwerpt, dit belangrijk om te weten, zodat we echt vrij zijn.

2. God prijzen met ons gedachten, Lucas 10.27. Als we onze gedachten wijden aan de ware aanbidding van God, dan is dat een tegengif voor de stoornissen van het denken. Onze geest is gewijd aan de heilige aanbidding tot God overdag en 's nachts als we toepassen wat is geschreven in

Romeinen 12.1-2. We moeten begrijpen dat de roeping van God in ons leven een groot doel heeft, namelijk zitten in hemelse posities met Jezus in overwinnende-positie (Efeziërs 2.6). Dat wil zeggen, in een positie van autoriteit om alle oorlogswapens van de vijand tegen ons te neutraliseren.

Conclusie.

We zijn in oorlog niet tegen vlees en bloed, maar tegen Satan en zijn demonen, onze wapens zijn niet vleselijk, maar geestelijk, zoals: voortdurend gebed, vasten, Bijbellezen, vooral onder onze gedachten onderwerpen aan de heerschappij van de Heilige Geest en de praktijk van de rationele aanbidding volgens Romeinen 12.

Wees geen slaaf van uw gedachten maar meester van hen!

We hopen dat deze lessen je erg goed hebben geholpen. Moge God je blijven zegenen en onthoud dat je altijd moet waken.