

DE KERK EN HAAR ROEPING

Les 1

Titel: De Kerk vóór de grondlegging van de wereld

Tekst Bijbelse: Efeziërs 1.4-14.

Doelstellingen:

Aan het einde van deze les moet de leerling in staat zijn om:

Uitleggen: De kerk als organisatie bepaald door God uit vóór de grondlegging van de wereld.

Herkennen: De waarde van de kerk als een entiteit van de opperste God.

Verlangen: Brengen anderen om deel uit te maken van de kerk.

Inleiding

Veel organisaties werden opgericht in deze wereld, sommige zijn erg oud, maar als het gaat om de kerk, verwijzen we naar de oudste organisatie op de planeet die werd opgericht door God zelf. In deze les zullen we dit bestuderen in het licht van de waarheid van de Heilige Schriften

I. Het bestaan van de kerk.

1. De kerk in de eeuwige plannen van God. De kerk is geen doelloze, ongerichte organisatie, het bestaat als een door God gegeven project van vóór de stichting van de wereld. *“omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde,” v. 4.* Dat betekent dat in zijn kennis God reeds had bepaald het bestaan van de kerk als een heilig volk en zonder smet zoals we zien in de verwezen tekst.

2. De aankondiging van de verlossing van de kerk in het Eden.

De aankondiging van de verlossing van de kerk wordt dan voor gedacht aan het begin van de Heilige Schriften, Na de val van de man in de tuin van de Eden, natuurlijk God in zijn alwetendheid wist alles Dat zou gebeuren In de toekomst kan Genesis 3,15 het volgende lezen. *“En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.”* In dit vers geeft God ons het belangrijkste nieuws dat onze ziel hoop geef, er zal een Verlosser komen, Onze Heer Jezus Christus. Deze belofte onthult de kerk overwinning tegen de oude slang, de Satan.

Een dier moest worden geslacht, Gen.3.21, en met zijn huid maakte God gewaden voor de gevallen man, dat illustreert heel goed Jezus ' offer voor Onze zonden.

3. De aankondiging van de verlossing van de kerk bij Pasen. In Egypte gebood God Mozes het Pascha lam te offeren, elk gezin moest het offer brengen en het bloed in de poorten zetten zodat er geen dood zou zijn (Ex.12.21,28). Dit is een belangrijke voorafschaduwing van de Heer Jezus die zou komen en zal worden gegeven als een offer voor de kerk die in God was voorzien van vóór de grondlegging der wereld, en die geopenbaard zou worden in de volheid der tijden, waar de kerk is daar is haar Verlosser ook (Kol.1.15-20).

4. De aankondiging van de verlossing van de kerk door de Profeten. De profeet Jesaja was een van de meest invloedrijke in deze materie, dus het is ook wel een Messiaanse profeet, God heeft aan hem geopenbaard de komst van de Messias zoals hij beschrijft in Jesaja 53 Verzen 7 en 11. Hoewel de dood van Jezus brengt rechtvaardigheid aan ieder, vers 11 zegt dat het zal *“veel”* rechtvaardigen omdat niet iedereen bereid is te ontvangen door het geloof deze vrije rechtvaardiging van God. *Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David. Jes 55,3.*

II. Jezus, de Verlosser van de kerk.

1. De komst van de Verlosser van de kerk. De geboorte van Jezus is een evangelieverhaal dat rechtstreeks verbonden is met de profetieën en met Gods eeuwige plan voor menselijke verlossing. God vervulde de belofte aan de mens in Eden en gaf begon met zijn koninkrijk op aarde Mt.4.17

2. De verklaring van de Verlosser van de kerk. *“En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.” Mt. 16.18.* De gemeente is zegevierend, omdat het is gebaseerd op de eeuwige rots, dat is de heer Jezus Christus zelf, niemand kan de kerk van de levende God vernietigen, want ze is een eeuwig project en zijn identiteit is eeuwig, noch het leven noch de dood. Rom. 8.38-39.

3. De volbracht van het verlossende werk. Het verlossende werk voor de redding van de gemeente had zijn volledige vervulling in de opstanding van Christus, als het niet voor het wonder van de opstanding was, zouden we slechts één religie hebben met een leider die stierf, maar in het graf was gebleven, en dus de kerk zou nog een religie in de wereld zijn, maar de opstanding van Christus is de overwinning en de grootste triomf in de wereld 1 Pe. 1.3. God maakte de gemeente overwinnend door de eeuwige triomf van zijn zoon Jezus, dus we zouden niets moeten vrezen in deze wereld, ons overwinning is in de dood en opstanding van Jezus, de kerk heeft zijn historische verlosser van eeuwigheid.

Conclusie

Het is een groot voorrecht voor de gelovige te behoren tot de eeuwige kerk van Christus er is geen gelijke positie in de wereld, niet door onze verdiensten, maar door de genade van God, geopenbaard in Christus Jezus.