

## Onderwerp: Spirituele oorlogvoering

### Les 5- Verleiding- De strijd voor onze handelingen en houdingen

Tekst: Matteüs 4.1-11

#### Gids voor deze Preekstudie:

- *Begin Lifegroup met gebed ( max 5 minuten)*
- *Begin gesprek met de Icebreaker ( max 5 minuten)*
- *Ga verder met punt 2 ( max 10 minuten) en daarna punt 3 ( max 30 minuten)*
- *Sluit met gebed... punt4, bid ook voor elkaar ( max 10 minuten)*
- **Opmerking:** *de leider moet niet alleen de bestaande les lezen, maar ook*

*proberen zijn / haar eigen commentaar te ontwikkelen en de les vloeiend uitleggen op een manier dat er goed geleerd wordt door de groep, de groep laten vertrekken met de wens om aan het einde van de vergadering terug te keren naar de volgende studie , je bent verantwoordelijk om de mensen van je groep door de week te bellen en hen aan te moedigen, laat de groep niet doodgaan, God heeft ons geroepen om het leven te implanteren, vrienden en burens uit te nodigen, probeer nieuwe leiders in je eigen groep te stichten.*

**Vraag** LifeGroup-leden om hun favoriete punten uit de preek te delen, wat hun heeft geraakt, een zin of moment uit de preek die ze het meest hebben onthouden of waar ze vragen over hebben. Als leden niet zo goed de preek kunnen herinneren, neem dan jouw notities door en deel je favoriete punten. ( max 2 minuten per persoon)

## INTRODUCTIE

Er is een zekere parallellie tussen de veertig jaar Israëls pelgrimstocht in de woestijn en de veertig dagen en veertig nachten waarop de Here Jezus vastte. Het verschil is dat Israël de test niet heeft doorstaan en dat Jezus de satan overwon. Deze twee scenario's hebben te maken met onze keuzes en houdingen op de reis van ons geestelijk leven.

### I - DE VERLEIDING.

De termen "verleiding" en "proberen" in de Bijbel zijn zowel van toepassing op het seculiere veld als op het religieuze gebied. We zullen de kwestie analyseren vanuit de betekenissen van deze woorden, rekening houdend met de context van de verschillende Bijbelpassages.

1. **De provocatie in Refidim.** Het zelfstandig naamwoord "Verleiding" betekent letterlijk "Test, instigatie". In de race het paradigma van Rafidim, in de woestijn, hebben we de betekenis van dit woord: " Hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba, vanwege de onenigheid van de Israëlieten en omdat zij de HEERE op de proef gesteld hadden door te zeggen: Is de HEERE nu in ons midden of niet?"(Ex. 17.7). Het Hebreeuwse woord masá betekent "verleiding", en meribá, betekent "twist". De Israëlieten testten God zelf. De Septuagint vertaalt masá door peirasmos, "verleiding", is hetzelfde woord dat in het Griekse Nieuwe Testament wordt gebruikt. De nadruk van de term ligt hier op het idee van instigatie of verleiding voor de zonde (Mt 6.13, 26.41).

2. **De ervaring van Massá en Meribá.** Niemand zou Jahweh, de God van Israël, moeten testen, omdat het onze plicht is om hem te gehoorzamen (Deut. 6.16). Wat er in die twist gebeurde had goddelijke

afkeuring, dus diende het als een paradigma voor wat niet gedaan moest worden (Ps 95.8.9). God testen is zijn trouw in het verbond in twijfel trekken en twijfelen aan zijn autoriteit (Ps 78.41,56). We begrijpen dat de Heere testen weerspiegelt ons ongeloof in Hem, en de Bijbel is tegen deze gewoonte (Jes. 7.12, Handelingen 15.10).

3. **Een test.** Dit komt heel vaak voor in het Oude Testament (1 Kon 10.1). Het klassieke voorbeeld is de passage van Isaac's offer: "En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham beproefde" (Gen. 22.1). Het doel hiervan is om ons karakter te onthullen of te ontwikkelen (Ex 20.20, Jo 6.6). Het Hebreeuws hier voor "beproefd" is nissá, wat de betekenis heeft van testen, experimenteren, gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek tegenwoordig nog in Israël.

## II - DE VERLEIDING VAN JEZUS

De verleiding van Jezus in de woestijn is de eerste opgetekende gebeurtenis in zijn geschiedenis na de doop van Johannes de Doper in de Jordaan. Het was te verwachten dat hij die kwam "om de werken van de duivel ongedaan te maken" (1 Joh 3: 8) de reactie van Satan onder ogen zal zien. De vijand van onze ziel besluit om voor zijn zaak te vechten. Het is dat de komst van de Heiland het hele koninkrijk der duisternis opwekte.

**1. Naar de woestijn gedragen (v.1).** De woestijn is een plaats waar mensen de grootsheid van God en menselijke zwakheid waarnemen; Het is een plaats van diepe stilte voor meditatie en gebed, waar er veel ruimte is om de stem van God te horen. Het was in de woestijn die grote mannen van God werden opgesteld voor de heilige dienst, zoals Mozes (Hand 7,30-33) en Elia (1Kon 19,4-10). De term 'woestijn' in deze passage is niet voldoende om de exacte plaats te bepalen waar Jezus de veertig dagen vasten en verleidingen heeft doorstaan. Maar er is overeenstemming onder vele geleerden dat het een onbevolkte deel van Judea is, waar Johannes de Doper zijn werk en bediening begon. De latere traditie wijst op de berg van de Quarantaine ten westen van Jericó, waar een kerk in de eeuw werd gebouwd in de helling van de berg.

**2. Over het vasten van Jezus (v.2).** Volgens het verslag van Mattheüs, Jezus "vastte" veertig dagen en veertig nachten, en hij kreeg honger. "Slechts twee andere Bijbelse figuren beoefend zolang veertig dagen vasten, Mozes en Elia, maar dat gebeurde in speciale situaties (Ex 34.8, Dt 9.9,11 1 Kon 19.8). Dit laat zien dat deze vorm van vasten (veertig dagen en veertig nachten) is niet leer van de kerk. Lucas zegt dat Jezus, "in die dagen niets gegeten, en daarna had hij honger" (Lc. 4.2) Het Griekse werkwoord, in dit geval, "Vasten "betekent letterlijk" zich onthouden van voedsel".

**3. Hoe de verleiding plaatsvond (v.3a).** Het is duidelijk dat Satan zich op zichtbare wijze aan Jezus heeft gepresenteerd, maar de details zijn onbekend. Deze verleiding was letterlijk, en dit wordt bewezen door de details van het verhaal zelf. We verwerpen dus het idee van een subjectieve, symbolische of visionaire verleiding. Met zekerheid vertelde Jezus zelf die ervaring aan zijn discipelen.

### III - DE DRIEMAAL VERLEIDING

**1. De eerste verleiding** (v.3b). Het doel van deze duivelse investituur was om Jezus aan te moedigen om zijn krachten in zijn eigen voordeel te gebruiken. De openbare verklaring van God zelf over Jezus: "Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb" (Mt 3.17), geeft aan dat dit van de kennis van Satan was. Maar toch daagde hij Jezus uit met betrekking tot zijn identiteit: "Als u de Zoon van God bent, beveel deze stenen dan om brood te worden." Net als Eva was die zonde om de fysieke eetlust te bevredigen met iets dat verboden was.

**2. De tweede verleiding** (v.5). Hier is het doel van Satan om de Heer Jezus ertoe te bewegen de Vader te verleiden en hem over te halen om in ijdelheid te handelen. De "Heilige Stad", waar Jezus werd vervoerd, is Jeruzalem (Ne 11.1, Jes 52.1). Satan geeft Jezus de opdracht om vanaf het puntje van de tempel naar beneden te gaan springen met behulp van de tekst van Psalm 91.11-12. Deze passage verwijst naar iemand die op God vertrouwt en juist om die reden, de Heer Jezus zelf. Het hebben van goddelijke bescherming, volgens de beloften van die psalm, verschilt heel erg van het verleiden van God. Satans voorstel was dat Jezus God zou verleiden, iets dat de Schrift verhoede (Exodus 17.2-7).

**3. De derde verleiding** (v.8). Deze laatste aanval was bedoeld om Jezus ertoe te bewegen het domein van de wereld op onwettige wijze te veroveren. Zoals een geweldige commentator van de evangeliën zei: "De concessie was klein, het aanbod was geweldig." Zou Satan de wereld onder controle hebben om het aan wie dan ook aan te bieden? Jezus argumenteerde niet over deze claim van de duivel. Het Nieuwe Testament laat zien dat Satan "de god van dit eeuw" is (2 Kor 4.4); "De prins van de luchtmachten" (Efe 2,2); "de vorsten van de duisternis van deze wereld, ... de geestelijke menigten van het kwaad, in de hemelse gewesten" (Efe. 6.12) en "de hele wereld", de wereld is in de boze "(1 Joh 5.19), maar Satan heeft niets voor wie dan ook, alles is slechts schijn en bedrog.

**4. Antwoorden van Jezus.** De duivelse aanval bevond zich in de meest gevoelige gebieden van de mens: "de lust van het vlees, de lust van de ogen en de trots van het leven" (1 Joh 2.16). Hetzelfde met al zijn kwaadaardige vermogens, de nederlaag van Satan was geweldig en verwoestend (vers 11). Hij werd overwonnen door de kracht van het Woord van God: "Er staat geschreven, er staat geschreven en er staat geschreven". Jezus citeerde drie passages uit de Pentateuch (Deut 6.13,16, 8.3). Zo kan de grote overwinnaar, de Heer Jezus Christus, sympathiseren met diegenen die verzocht worden, omdat hij zelf op een echte manier verleid werd. We kunnen troost hebben omdat we een hogepriester in de hemel hebben die in staat is medelijden te hebben met onze zwakheden (Hebr 4.15).

### CONCLUSIE

Voordat de feiten hier aan het licht komen, leren we de kracht en de vurigheid van Satan en zijn demonen niet te negeren, omdat hij zelf de Zoon van God durfde te verleiden. Adam werd getest en slaagde niet voor de test (Gen 3.11,12). Op dezelfde manier werd Israël afgewezen op het drempelmoment van zijn geschiedenis als een natie (Deut 9:12). Maar Jezus werd goedgekeurd, eer aan God! (Hand. 2.22).