

Onderwerp: Spirituele oorlogvoering

Les 4- De duivel weerstaan

Tekst: Jakobus 4.1-10

Gids voor deze Preekstudie:

- *Begin Lifegroup met gebed (max 5 minuten)*
- *Begin gesprek met de Icebreaker (max 5 minuten)*
- *Ga verder met punt 2 (max 10 minuten) en daarna punt 3 (max 30 minuten)*
- *Sluit met gebed... punt4, bid ook voor elkaar (max 10 minuten)*
- **Opmerking:** *de leider moet niet alleen de bestaande les lezen, maar ook*

proberen zijn / haar eigen commentaar te ontwikkelen en de les vloeiend uitleggen op een manier dat er goed geleerd wordt door de groep, de groep laten vertrekken met de wens om aan het einde van de vergadering terug te keren naar de volgende studie , je bent verantwoordelijk om de mensen van je groep door de week te bellen en hen aan te moedigen, laat de groep niet doodgaan, God heeft ons geroepen om het leven te implanteren, vrienden en burens uit te nodigen, probeer nieuwe leiders in je eigen groep te stichten.

Vraag LifeGroup-leden om hun favoriete punten uit de preek te delen, wat hun heeft geraakt, een zin of moment uit de preek die ze het meest hebben onthouden of waar ze vragen over hebben. Als leden niet zo goed de preek kunnen herinneren, neem dan jouw notities door en deel je favoriete punten. (max 2 minuten per persoon)

INTRODUCTIE

Dit gedeelte van de brief van Jakobus is met andere woorden een oproep tot heiligheid. De brief is gericht aan de eerste christenen in het begin van het christendom. Jakobus laat zien dat het weerstaan van de duivel een goed begin was. Deze les verduidelijkt waarom we de passies moeten weerstaan en laat zien dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is.

I- DE BRIEF VAN JAKOBUS

1. De datum. De brief van Jakobus is het oudste geschrift van het Nieuwe Testament en beoogt misverstanden tussen de discipelen van Christus te voorkomen. Volgens de meeste Bijbelse geleerde gaat de compositie niet verder dan 45 na Christus.

2. Ontvangers. De brief was specifiek gericht aan de eerste verspreide christenen, van Joodse afkomst, door het enorme Romeinse rijk (Jakobus 1.1); en, in algemene zin, voor alle gelovigen in Jezus op alle plaatsen en in alle tijden. Het is een praktisch boek, heel dicht bij de Bergrede die Jezus in Mattheüs 5 tot 7 uitsprak en belangrijk was voor het gedrag van de christen.

II – WEERSTAND TEGEN DE VIJAND

Het idee van Jakobus, wanneer hij dat gedeelte van de brief besluit, is dezelfde vermaning die de apostel Petrus liet inspireren door Leviticus 11:44; 19,2; 20.7: "Maar hoe heilig is Hij die u geroepen heeft, wees ook heilig in al uw leven, want er staat geschreven: wees heilig, want ik ben heilig" (1 Petrus 1.15-16).

1. Jakobus presenteert een recept om de vijand te weerstaan. Hij laat zien dat de Heilige Geest in ons is (v.5), wat ook wordt bevestigd in andere passages van het Nieuwe Testament (1 Kor. 3.16, 6.19, Ef 2.22). In werkelijkheid is het christendom de enige religie op aarde die de Heilige Geest heeft (Johannes 14,16,17). Dus als de Heilige Geest in ons is, kunnen we geen verdeeld hart hebben: "De geest die Hij aan de mens heeft gegeven, wil Hij helemaal voor Zich alleen." (V.5) Dit voorrecht staat ons toe een heilig leven te leiden en de vijand weerstaan. Hierin hebben we de hulp van God, die "de hoogmoedigen weerstaat, maar de nederige genade schenkt" (v.6).

2. Onderwerping aan God. Deze onderwerping en nederigheid aan God wordt op verschillende manieren beschreven, zoals "weerstand bieden aan de duivel" (v.7) en God benaderen; reinig uw handen, "u bent dubbelzinnig" (V.8). De dubbele geest verwijst naar de besluiteloze en verdeelde gelovigen in hun beslissingen tussen God en de wereld (Jakobus 1: 8). Jezus zei dat niemand twee heren kan dienen (Mt 6.24). Handen zijn instrumenten van acties en het symbool van alle gedrag. Om rein te zijn, is eerst een gezuiverd hart noodzakelijk (Psalm 24: 1, 1 Petrus 1:22).

3. Het resultaat van bekering. Jakobus gaat verder met zijn aansporingen: onze ellende voelen, klagen, treuren, het lachen vervangen door weeklagen, vrees voelen en ons vernederen voor God (v.9). Collectief verwijzen ze naar de noodzaak van een spiritueel strijd over de zonde zoals Mattheüs 5: 3-9. Dit is een Hebreeuwse manier om te verwijzen naar een houding van berouw en levensstijl. Deze pijn moet in evenwicht worden gebracht met vreugde (Johannes 3: 3). Op een of andere manier is het Christendom het allebei! Deze vermaningen resulteren in zegeningen, en door dat te doen, zal de Duivel van ons wegvlugten, en de Heer zal ons "verheffen" (v.10). Het is een complete overwinning in Christus en een totale afwijzing van het zondige leven dat we ooit hadden.

CONCLUSIE

Jakobus vertelt een reeks vermaningen die, als ze samen worden beoefend, zullen resulteren in volledige weerstand tegen de vijand van onze ziel. Wat God van ons verwacht, is dat we heilig zijn zoals Hij heilig is. De vijand weerstand bieden, in de context van Jakobus, wordt samengevat dat ieder van ons zich overgeeft aan de wil van God en wij tot Hem komen; en we moeten nog steeds de handen zuiveren en het hart reinigen. Het is die afhankelijkheid van God die ons naar de overwinning in Christus leidt.