

Onderwerp: Spirituele oorlogvoering

Les 3- Demonische bezetenheid en de autoriteit van de naam van Jezus.

Tekst: Marcus 5.2-13

Gids voor deze Preekstudie:

- *Begin Lifegroup met gebed (max 5 minuten)*
- *Begin gesprek met de Icebreaker (max 5 minuten)*
- *Ga verder met punt 2 (max 10 minuten) en daarna punt 3 (max 30 minuten)*
- *Sluit met gebed... punt4, bid ook voor elkaar (max 10 minuten)*
- **Opmerking:** *de leider moet niet alleen de bestaande les lezen, maar ook*

proberen zijn / haar eigen commentaar te ontwikkelen en de les vloeiend uitleggen op een manier dat er goed geleerd wordt door de groep, de groep laten vertrekken met de wens om aan het einde van de vergadering terug te keren naar de volgende studie , je bent verantwoordelijk om de mensen van je groep door de week te bellen en hen aan te moedigen, laat de groep niet doodgaan, God heeft ons geroepen om het leven te implanteren, vrienden en burens uit te nodigen, probeer nieuwe leiders in je eigen groep te stichten.

Vraag LifeGroup-leden om hun favoriete punten uit de preek te delen, wat hun heeft geraakt, een zin of moment uit de preek die ze het meest hebben onthouden of waar ze vragen over hebben. Als leden niet zo goed de preek kunnen herinneren, neem dan jouw notities door en deel je favoriete punten. (max 2 minuten per persoon)

INTRODUCTIE

Het verhaal van de demonische bezeten Gadarene is ook te vinden in Mattheüs en Lukas, met enkele variaties. Het feit onthult informatie over demonische bezetenheid en de absolute macht van Jezus over het hele koninkrijk der duisternis. Het is de vooraankondiging van Christus 'laatste overwinning op Satan en zijn engelen. En niet alleen dat, maar ook een levend bewijs dat we op Jezus kunnen vertrouwen.

I – DEMONISCH BEZIT

1. Harmonisatie in de vertellingen. Mattheüs zegt dat zij door demonen bezeten waren (Mt 8.28). Maar Marcus en Lukas nemen er maar één op (Mc 5.2, Lk 8.27). De details beschreven in Marcus zijn van een persoon, reden waarom het verhaal in hem is geconcentreerd. Marcus en Lucas namen alleen de gewelddadigste en meest heftige van hen op. Het andere detail is dat Mattheüs een enkele samenvatting van de aflevering presenteerde, om het gezag van Jezus over de boze geesten te benadrukken. Mattheüs vergeet het feit dat de woordvoerder van de demonen te identificeren is als "legioen" en ook het verlangen van de Gadarene om na zijn vrijlating Jezus te volgen.

2. Onderdrukking. De demonen verschijnen als agenten van Satan die het kwaad veroorzaken, waarbij ze hun slachtoffers typische kenmerken geven, zoals bovenmenselijke kracht (Mt 8.28; 17.15), gokvermogen (Handelingen 16.16) en bovennatuurlijke kennis (v.7). Ze vallen hun slachtoffers aan en door ze te bezitten, domineren ze hun mentale vermogens en leiden ze hen naar dementie (Mt 4.24, 17.15) en soms uitschakelen ze hen van spreken en zien (Mt 9.32, 12.22).

3. Een vreselijke situatie. De demonische Gadarene woonde naakt in de graven en was zo gewelddadig dat zelfs de boeien en kettingen hem niet konden stoppen. Hij rende door de bergen en woestijnen en verwondde zich met stenen. Het feit van het zoeken naar leven in de graven was al een demonstratie van de totale anomalie. Het gewelddadige en bovennatuurlijke gedrag van de Gadarene, voor zijn eigen vernietiging en voor de versterking van zijn buren, onthult de destructieve aard van Satan.

II - DEMONISCH LEGION

1. Een legioen. * Jezus vroeg hoe de onreine geest werd genoemd, waarop hij antwoordde:

"Legioen is mijn naam, omdat we veel zijn" (v.9). Een Romeins legioen bestond uit 6000 soldaten. Hoewel het aantal demonen niet exact is, of dat Legioen is een identiteit, het waren er veel. Ze zijn talrijk en krachtig, georganiseerd, vechten onder één banier, die van Satan.

2. Verdrijf en niet dialoog. Sommigen streven naar een dialoog met de demonen omdat Jezus de onreine geest vroeg wat zijn naam was. Wat wordt vaak gezien in neo-pinksterbewegingen door de televisiemedia. "Verdrijf de demonen" (Mt. 10.8), is de opdracht die we van de Heer ontvangen, en niet om de dialoog met hen te onderhouden. De duivel is de vader van de leugen (Joh 8.44). Niemand mag opgroeien of onder de indruk zijn van de verklaringen van demonen, omdat het leugenaars zijn. Dit gebeurde omdat de duivel genoodzaakt was publiekelijk te bekennen die verantwoordelijk was voor de ellende van de Gadarene.

3. De aanwezigheid van Jezus. De kracht van de aanwezigheid van Jezus verstoort het koninkrijk van de duisternis. De onreine geest vroeg: "Ben je hier gekomen om ons te pijnigen vóór die tijd?" (Mt 8.29) Dit laat zien dat de aanwezigheid van Jezus een kwelling is voor het koninkrijk der duisternis en ook dat deze ontmoeting diende als een voorspel tot de uiteindelijke veroordeling van de duivel en zijn engelen (Mt 25,41).

III - DE KRACHT VAN JEZUS

1. De demonen weten wie Jezus is. Het verhaal van het bezit van de Gadarene en zijn bevrijding is een teken van de absolute macht van Jezus over het hele koninkrijk der duisternis. De demonen zelf weten wie Jezus is (Handelingen 19:15) en kennen hun oorsprong: "Wat hebben wij met u, Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wie u bent: de Heilige van God" (Mc 1,24). Ze zijn bang voor Jezus en beven voor Hem (Jak 2,19). Jezus kwam om de werken van de duivel ongedaan te maken (1 Joh 3,8). De demonen weten dat er een bepaalde tijd is voor het goddelijke oordeel over de helse gastheren en zij vrezen daarvoor.

2. De soevereiniteit van Jezus. In deze passage zien we dat die demonen, of tenminste de woordvoerder van hen, smeekten om drie dingen: dat Jezus hen niet naar een andere regio stuurde (vers 10), dat hij hen niet vóór de tijd naar de afgrond stuurde. Mt.8.29 en om hen toestemming te geven om de kudde varkens binnen te gaan die de plaats bij gelegenheid heeft gepasseerd (vs. 11,12). Demonen zijn niets voor de Here Jezus. Marcus lijkt Satan en zijn demonen als ongemakken te tonen, en niet als almachtige wezens voor Jezus (Mc 1.23-26, 34, 3.11). De vijand van onze ziel kan niet doen wat hij wil (Job 1:12, 2.4-5). De demonen hebben verzoeken gedaan omdat ze de kracht van Jezus niet konden weerstaan.

3. De bevrijding van de onderdrukten. De buitengewone bevrijding van de Gadarene trok de aandacht van het volk. Veel mensen verzamelden zich om te zien wat er was gebeurd, omdat de plotselinge genezing van de demonen iets verschrikkelijks was. Ze vonden de man in volmaakte oordeel, bekleed en samen met Jezus (Lk 8,34-36). We verheerlijken God wanneer we mensen zien

onderdrukt door boze geesten die worden bevrijd door de kracht van Jezus. Hij delegerde deze taak aan ons (Mt.10,8; Lk 10.19,20).

CONCLUSIE

We hebben allemaal Jezus nodig, en gemeenschap met hem, om hem kracht te ontvangen en zo de demonen te verdrijven, omdat hij ons die autoriteit gaf (Lk 10.19,20)