

De omgekeerde wereld

De christen en de uitdagingen van de 21e eeuw

Les 2: De christelijke en morele ethiek in de huidige eeuw.

Tekst: 1 Korintiërs 10:23

Doelstellingen van deze les.

-Leer over de verschillende bedreigingen tegen de christelijke ethiek en moraal, geef voorbeelden en ga in interactie met studenten.

-Leer hoe de christen ethische morele principes in de 21e eeuw kan handhaven.

Inleiding

Ethiek en moraal zijn twee essentiële vereisten om een evenwichtig leven te behouden in de wereld waarin we leven, zonder deze twee vereisten wordt de mens rebels, zowel in relatie tot het menselijk bestuur als het bestuur van God.

1. Ethiek.

Het woord ethiek is afkomstig uit het Grieks, *ethos*, wat gebruiken of gewoonten betekent. In het Latijn wordt de term *ésmos* (moraal) gebruikt om naar normen of regels te verwijzen. De twee termen worden soms als synoniemen gebruikt, maar we moeten ze afzonderlijk definiëren.

De christelijke ethiek toont ons het ideale gedrag voor gezond christelijk gedrag in overeenstemming met de heilige geschriften, aangezien ze Gods morele richtlijn voor ons zijn.

Ethiek (fundamentele principe toegepast)	Moraliteit (fundamentele principe op zichzelf)
1. Ethiek gaat over de deugden en waarden die we ons leven lang moeten handhaven. ¹	1. Moraliteit gaat over deugden en waarden die de menselijke geest vormen.
2. Ethiek verwijst naar het besef van onze morele verplichtingen.	2. Moraliteit is het geheel van regels en principes die in het geweten van een persoon moeten zijn.
3. Ethiek leidt ons naar de wegen die we moeten bewandelen om correct te handelen bij morele problemen.	3. Moraliteit komt tot uiting in het concrete handelen van een persoon.

Christelijke ethiek is intrinsiek verbonden met de christelijke moraal en brengt ons ertoe de goede gebruiken die in het woord van God staan, na te leven. De eeuwige God openbaarde zich in de heilige geschriften en liet voor ons een goddelijke ethische code achter. Daarom zijn Zijn leringen onveranderlijk. Ze veranderen niet met het verstrijken van de tijd, maar blijven voor alle eeuwigheid (Mt.24.35).

¹ De ethiek van de christenen is deugd ethiek (ethisch juist handelen creëert een juist karakter en komt voort een juist karakter). De nadruk ligt hier op deugden of moreel karakter. Dit staat in contrast met andere benaderingen die de nadruk leggen op verplichtingen/regels (deontologie- ethisch juist handelen is door de regels te volgen) of op de consequenties van onze acties (gevolgenethiek – ethisch juist handelen gekenmerkt door een goed resultaat)

2. De christelijke moreel-ethische grondslagen.

a) In de decaloog: in de tien geboden manifesteert God zichzelf door te laten zien wat goed en fout is, en roept hij de mens op om op het goede pad te gaan. Voorbeeld Ex. 20.12-17; Mt.22.37-39.

b) De profeten: De profetische boodschap in het oude testament heeft grote invloed op de christenen van het nieuwe testament (Jes. 58).

c) De evangeliën: roept op tot berouw en nodigt ons uit om de zonde de rug toe te keren en een levensethiek aan te nemen die in verbinding staat met het koninkrijk van God. In de evangeliën eist Jezus verloochening van zelf, en Hij eist volharding van degene die de ploeg vastpakt.

d) De brieven van Paulus en de algemene brieven: ze bevatten diepgaande leringen over onze relatie met God, en ze leiden ons naar heiligheid (Rm 12:1-2 Hb.13.7-17). Het beantwoordt morele vragen in de kerk en brengt ons ertoe om intimiteit met God te zoeken.

3. Christelijke ethiek en moraliteit beoefenen.

De morele en ethische situatie waarin de mensheid in onze dagen leeft is catastrofaal. Er zijn geen regels meer om het kwaad niet te doen. Alles is relatief, wat voorheen als verkeerd werd beschouwd, wordt vandaag als correct beschouwd, dit is de reden waarom God oordeel zal brengen over deze mensheid (Jesaja 5.20).

Gods principes voor de menselijke moraliteit zijn eeuwig omdat God niet verandert. Hij is eeuwig onveranderlijk en liefde, onze positie is om de ethische en morele principes hoog te houden:

a) *Gerelateerd aan God.* Jezus leerde ons de juiste manier om God te benaderen door te erkennen als onze Vader (Mt 6,9-13). Intimiteit met Hem te hebben door een benadering van vertrouwen, die Hij zelf kwam brengen. Degenen die God liefhebben erkennen dat ze gebogen zijn voor de majesteit van de Schepper, en houden van zijn goddelijke uitspraken (Ps.119,97), en buigt niet voor het materialistische relativisme van deze wereld, maar houdt van God met heel zijn ziel, gedachte en kracht (Mt.22.37).

b) *Gerelateerd aan anderen.* We leven in tijden van onverdraagzaamheid op alle gebieden van het leven. De mens is telkens rebels en onverdraagzaam. We moeten onze naaste liefhebben, respecteren en dienen, zij die hun naaste niet kunnen liefhebben, zullen ook geen liefde voor God hebben (Mk 12.31).

Conclusie

Elke gelovige is ervoor verantwoordelijk dat de ethische en morele code die God in ons heeft vastgelegd, zich in zijn leven ontwikkelt. Dit negeren is om de mogelijkheid af te wijzen om als zout van de aarde en licht van de wereld te leven.