

De wereld op zijn kop

De christen en de uitdagingen van de 21ste eeuw

Les 1: Moeilijke tijden

Tekst: 2 Timoteüs 3: 1-10

Inleiding: God schiep de mens volmaakt, maar hij zondigde, als gevolg van de zonde van de mens kwamen allerlei soorten verdorvenheid in de wereld. De wereld neigt ernaar steeds kwader te worden. Het kwaad blijft steeds meer in de wereld groeien.

1. Moeilijke tijden.

Paulus begint in hoofdstuk drie te spreken over de extreme corruptie *van de laatste dagen*. De term laatste dagen verwijst niet alleen naar het einde der tijden, maar verwijst ook naar de gnostische¹ aanvallen op de kerk.

De apostel Paulus laat Timotheüs zien dat het een grote uitdaging is om in moeilijke tijden trouw te blijven aan de Heer. Hij confronteert de volgende gedragshoudingen:

- a) Liefhebbers van zichzelf, mensen die hun eigen belangen nastreven in plaats van die van de ander. 1 Kor. 13:5.
- b) Hebzuchtig, liefhebbers van geld als gevolg van hun egoïsme. 1 Kor.13:5.
- c) Arrogant, hoogmoed, en vol trots. Ze geloven dat ze superieur zijn aan anderen, Spr. 6:16-17.
- d) Lasteraars. Godslastering is een verwerpelijke daad. Mt. 12:31.
- e) Ongehoorzaam aan vaders en moeders en ondankbaar. Het zijn vreselijke voorbeelden in het gezin omdat ze hun ouders niet eren. Ex.20.12
- f) Profaan. Mensen die geen respect hebben voor heilige dingen. Lv. 19:8-12.
- g) Onverzoenbaar en wreed. Mensen die nooit bereid zijn zich te verzoenen of te vergeven. Ze hebben geen zelfbeheersing.
- h) Valse schijn (vers 5). Ze laten zien wat ze niet zijn. Hun houding komt niet overeen met het woord van God.

2. Ware Bijbelse leer in moeilijke tijden.

- a) De waarde van bijbels onderwijs. In de tijd waarin we leven, is het essentieel dat we moeite en tijd investeren in het onderwijzen van het woord van God. Alleen orthodox Bijbels onderwijs leidt ons leven naar heiligheid (Sl 119.105; Rm.15.4; 1 Co. 4.17). Orthodoxie (correcte leer/onderwijs) leidt naar orthopraxie (correct handelen)
- b) De geest van de antichristus bestrijden met het woord van God. Veel volgelingen van de antichristus zijn al in de wereld bezig met hun duivelse activiteiten, zoals de apostel Johannes ons in 1 Joh. 2,18 vertelt. Enkele van de activiteiten van de geest van de antichristus wat we in onze dagen zien zijn:

¹ Het centrale thema is, dat de mens afkomstig is uit een goddelijke wereld en in zijn aardse situatie een goddelijke kern in zich heeft die afkomstig is uit die wereld. Die kern is verstrikt geraakt in de materie of in het kwaad in de stoffelijke wereld. Wie de werkelijke situatie kent en dus ook weet heeft van zijn goddelijke kern en van de mogelijkheid tot terugkeer naar de goddelijke wereld heeft gnosis.

- Moreel relativisme. Het leert dat niet fout is. Alles mag. Alles is relatief.

- Verachtelijke wetten. Wetten die degenen criminaliseren die de waarheid van de Bijbel gebruiken om de zonde te confronteren.

c) Het woord van God in actie. De wetten van veel landen bevorderen immoraliteit en gebrek aan ethiek in de samenleving. Velen zijn gebaseerd op materialistische, relativistische en pluralistische filosofie. Het woord van God blijft de enige bron van morele referentie voor het volledige geluk van gezinnen op aarde. Degenen die deze goddelijke principes afwijzen, zullen verloren gaan, onzeker zijn en zonder begeleiding is het resultaat een morele ramp voor onze samenleving.

Conclusie

We leven in moeilijke tijden. We moeten ons doel vasthouden als de kerk van Jezus, licht in de duisternis en zout op aarde.