



Kerkgeschiedenis - Les 8- De Reformatie deel 2

INTRODUCTIE

De vorige les hebben we gezien hoe Martin Luther de protestantse beweging oprichtte door de rooms-katholieke kerk uit te dagen op het gebied van aflaten. Hoewel hij niet de eerste was die de poging deed, hadden anderen het in het verleden geprobeerd, zoals Pedko de Bruys, Henry van Lausanne, Petrus Waldo, John Wyclif (geboren in 1324) en Johannes Huss, die in 1415 werd veroordeeld van ketterij bij het Concilie van Konstanz en verbrand.

I. PROTESTANTISME EN HAAR TAKEN

Uit de Reformatie kwamen twee verschillende takken van het protestantisme voort. De evangelische kerken in Duitsland en Scandinavië waren volgelingen van Martin Luther, en de gereformeerde kerken in andere landen waren volgelingen van John Calvin en Huldreich Zwingli. Een derde belangrijke tak, het episcopaat, ontwikkelde zich in Engeland. Met name sinds de 19e-eeuwse beweging in Oxford hebben veel anglicanen het protestantse woord verworpen omdat ze het op de meeste leerstellige punten eens zijn met het rooms-katholicisme, maar het primaat van de paus verwerpen. Het protestantisme is grotendeels overgenomen door de volkeren van Noordwest-Europa en hun afstammelingen, met uitzondering van de Duitsers, Ierse, Franse en zuidelijke Belgen; Er waren aanzienlijke protestantse minderheden in Frankrijk, Bohemen, Hongarije en Polen.

Interpretatie van geschriften en nieuwe takken

De leer dat het individuele geweten de geldige uitlegger van de Schrift is, leidde tot een grote verscheidenheid aan protestantse takken; Deze fragmentatie werd verder vergroot door leerstellige geschillen binnen de takken, vooral over genade, predestinatie en de sacramenten. Bepaalde bewegingen hebben om nieuwe openbaringen toegevoegd (Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Kerk van het Nieuwe Jeruzalem).

Van de protestantse takken zijn dit de grootste van vandaag:

- **Anglicanen - 110 miljoen** - een andere christelijke traditie die een midden vormt tussen het 16e-eeuwse rooms-katholicisme en het protestantisme
- **Baptist Kerken - 75–105 miljoen** - Historici traceren de eerste "Baptist" -kerk tot 1609 in Amsterdam, Nederland, met de Engelse pastor John Smyth. Volgens zijn lezing van het Nieuwe Testament verwierp hij de kinderdoop en stelde hij de doop alleen in voor gelovige volwassenen.
- **Lutheranisme - 70-90 miljoen**. Het wordt geïdentificeerd met de theologie van Martin Luther.
- **Gereformeerde Kerken (Calvinisme) - 60-80 miljoen** - is een protestants theologisch systeem gebaseerd op de theologische en culturele traditie die door Johannes Calvijn en andere theologen van die tijd is vastgesteld. Het calvinisme is ontstaan in Zwitserland en benadrukt Gods gezag over alle dingen
- **Methodistenkerk - 60–80 miljoen** - Historisch gezien is het methodisme ontstaan in het achttiende-eeuwse Groot-Brittannië, en dankzij de krachtige missionaire activiteit die zich ontploegde, verspreidde het zich snel over de domeinen van het Britse rijk, de Verenigde Staten en daarbuiten. Zijn theologie is duidelijk Arminiaans, met de nadruk op het feit dat redding voor iedereen is die haar accepteert
- **Zevende-dags Adventisten - 21 miljoen** - Veel van de Advent-theologie komt overeen met gewone protestantse leringen, zoals de hoogste autoriteit van de Bijbel, en redding door geloof in Jezus Christus. Ze presenteren echter belangrijke onderscheidende overtuigingen, zoals de viering van de sabbat, de leer van het onderzoek oordeel en de manifestatie van de gave van profetie in de bediening van Ellen G. White.
- **Pinksterkerk-280 miljoen**- (waarvan de Assemblies of God de grootste is met 67 miljoen) - is een evangelische beweging van kerken en christelijke organisaties die de leer van de doop in de Heilige



Geest benadrukken, wiens hedendaagse manifestatie werd gekatalyseerd door de Azusa Street Revival onder leiding van de pastoor William J. Seymour in een Methodist Episcopal kerk in Los Angeles, Californië, in 1910.

Zoals we zagen, kwamen sommige sekten voort uit het protestantisme dat we tegenwoordig kennen als:

-Kerk van de heiligen der laatste dagen (mormonisme): 16,7 miljoen

Jehovah's Getuigen - 8,5 miljoen

-Unitaire pinksterbeweging (United Pentecostal Church) - 6 miljoen

II. ONZE KERK

Misschien vraagt u zich af, en tot welke behoren wij? In ons kerkboek in de identiteitssectie hebben we het volgende geschreven:

'De New Life-kerk is een autonome, evangelische Pinkstergemeente, gemeentelijke christelijke kerk die de Schrift als leerstellige basis heeft. Om de Bijbel op de juiste manier te interpreteren, volgen we een leerstellige volgorde van protestantse lijn, waarvan we ons meer identificeren met de denominatie van de Assemblies of God. ”

De protestantse geloofsbelijdenis

Bij de protestantse beweging kwam de nadruk op Bijbelstudie. Het is een zegen om de Bijbel te kunnen lezen en interpreteren. De individuele interpretatie van de bijbel heeft echter tot verschillende taken in het protestantisme geleid en sommige daarvan hebben geleid tot sekten met onjuiste interpretaties of met zogenaamde nieuwe 'openbaringen'. Daarom is het belangrijk dat de huidige christen kennis heeft van de geschiedenis van de kerk en de orthodoxe (getrouwe) overtuigingen die niet veranderen, zoals de Drie-eenheid, de persoon van Jezus etc.

Conclusie

De kerk heeft vele stadia in haar geschiedenis doorgemaakt vanaf haar geboorte op de Pinksterdag tot vandaag. In al deze geschiedenis leren we dat God door zijn voorzienigheid voor zijn kerk heeft gezorgd te midden van verschillende bedreigingen die door de geschiedenis heen zijn ontstaan. Velen gaven hun leven zodat we vandaag deze kennis van de waarheid konden hebben